



PGU BELEIDSPLAN 2017-2021: VAN WOORDEN NAAR WERKELIJKHEID

Gideonsbende gaat aan de slag

René van Bommel, voorzitter AKG

Na het vaststellen van het beleidsplan 2017-2021 is er veel werk aan de winkel om de letters tot tastbare werkelijkheid te maken; met alle hoop, twijfel, zorg en vastberadenheid die in ons leeft. De Algemene Kerkenraad (Groot, AKG) heeft daartoe voor 2017 een werkplan gemaakt. Hier volgen enkele onderdelen daarvan.

We willen voluit aan het leven in de stad deelnemen. Dat betekent dat we rekening willen houden met en willen inspelen op de actuele ontwikkelingen in

maatschappij en kerk. Concreet betekent dit dat de PGU op dit moment een 'gideonsbende' van deskundigen samenstelt. Mensen die over nieuwe vormen van ge-

loofsgemeenschappen nadenken en de AKG adviseert over de benodigde aanpassing van de organisatiestructuur, de criteria waaraan deze nieuwe vormen kunnen voldoen en welke vorm van begeleiding ze nodig hebben. Wij hopen vóór de zomer van 2017 de eerste uitkomsten van deze verkenningstocht te bespreken.

Pionieren
Daarnaast blijven we pionieren met vormen van christelijke pre-

sentie in diverse stadsdelen. Zo zal de pioniersplek die met de Wilhelminakerk is verbonden, verder inhoud krijgen. Dit zal meer duidelijkheid geven in hoeverre de bestaande wijkgemeente kan revitaliseren. Het experiment van Choral Evensongs en de daarmee verbonden 'pub-experiences' op koopavond in diverse binnenstadskerken wordt in de maanden februari-maart uitgevoerd en geëvalueerd. Op basis

hiervan wordt besloten om de pioniersplek wel of niet te continueren. Met geloofsgemeenschappen De Haven en Utrecht West en de pastorale inzet van predikant Hans Koops, zoeken we dit jaar een antwoord op de vraag welke nieuwe vorm van kerkelijke presentie we in de nabije toekomst in Kanaleneiland willen realiseren.

Zie verder pagina 4:
Vitale wijkgemeenten

Kees van den Berg

Stelt u zich voor: 300 kinderen op het Domplein, aangemoedigd door Ernst en Bobbie (bekend van televisieprogramma 'Ernst, Bobbie en de rest'). Iedereen staat klaar, omstanders brengen langzaam de handen naar hun oren. Ernst en Bobbie tellen af: 3... 2... 1... GO! Er klinkt een oorverdovend lawaai, alle kinderen rammelen zo hard ze kunnen met hun klokjes. Nadat ze vol energie hun best hebben gedaan roepen Ernst en Bobbie uitgelaten: "Jullie hebben het record klokkenluiden verbroken!"

Dit gebeurt zaterdag 21 januari rond 13.00 uur, dan doen Ernst en Bobbie samen met driehonderd

Kinderen luiden Actie Kerkbalans in



kinderen een recordpoging klokkenluiden. De recordpoging is onderdeel van het landelijk inluidmoment van de Actie Kerkbalans.

De kerk verbindt
De jaarlijks terugkerende Actie Kerkbalans is een initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk; het is daarmee de grootste fondswervingsactie van ons land. Met Kerkbalans vraagt de kerk haar leden om een financiële bijdrage voor het plaatselijke kerkenwerk en aandacht voor de rol van de kerk in de maatschappij.

Het thema voor de campagne van 2017 is: 'Mijn kerk verbindt'. De kerk is niet alleen een gebouw of een plaats voor religieuze samenkomsten.

Het is ook een plek en gemeenschap met waarde voor de maatschappij. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. En we focussen ons op de toekomst, de kerk is er ook voor kinderen. We houden elkaar vast en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Juist nu het steeds vaker 'ieder voor zich' lijkt te zijn.

Zie verder pagina 11:
Inluidmomenten door heel het land

Mijn kerk verbindt... ook jong en oud

Evert Kronemeijer

De penningmeesters van de PGU-wijkgemeenten hebben de Kerkbalans-bijdragen in 2017 begroot op € 1.315.000. Dat is ongeveer gelijk aan wat in 2014 en 2015 is ontvangen en wat als eindresultaat van 2016 wordt verwacht. Al vele jaren blijven de Kerkbalans-inkomsten op peil, ook al worden die opgebracht door steeds minder leden. Er zijn veel trouwe gevers, die hun



bijdrage in de loop van de jaren regelmatig verhogen. Zij zorgen voor de financiële basis van hun wijkgemeente.

Aan alle leden bij elkaar vragen wij veel geld. In 2016 was de gemiddelde bijdrage € 480, dat wil zeggen veertig euro per maand. Misschien schrikt u daarvan. Er zijn veel leden voor wie dit een te hoog bedrag is. Als u minder kunt of wilt bijdragen, hoeft u zich daarover niet schuldig te voelen. In de kerk is iedereen van harte welkom. Er is geen minimum contributie om mee te mogen doen in uw gemeente! Andere leden, met meer financiële mo-

gelijkheden, schrikken niet van een bijdrage van vier tientjes per maand. Er zijn ook nog hogere bijdragen: 280 leden betalen tenminste € 1.200 per jaar, dat wil zeggen honderd euro per maand. Zij brengen bij elkaar bijna de helft van alle Kerkbalans-inkomsten op en zij zorgen voor het hoge gemiddelde. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, en zo hoort het ook in een kerkgemeenschap. Maar de leden die meer betalen, zijn in onze gemeenten niet 'belangrijker' dan anderen.

Meer over financiën van PGU, stedelijke diaconie en wijkgemeenten op de pagina's 4, 5, 8 en 11.



* Kerkbalans in de kerk, ontmoeting.

verder in dit nummer

Hebe Kohlbrugge

Op 102-jarige leeftijd overleed Hebe Kohlbrugge. "Een markante vrouw. Wie haar eens ontmoet had, vergat haar nooit meer", schrijft Joop Spoor ter nagedachtenis aan deze oud-verzetsstrijdster.



2

Lichtjesticht

Ook dit jaar was er weer een succesvolle lichtjesticht door Tuindorp. Aan de hand van een speurtocht kwamen de kinderen langs levende figuren uit het kerstverhaal. In de herberg het Eykpunt was warmte en wat te drinken.



3

Nieuwjaarsduik

Veel mooie muziek klinkt ook in het nieuwe jaar in tal van kerkgebouwen. Domes en Nicolaïkerk beginnen het muzikale jaar op 15 januari met de traditionele Nieuwjaarsduik en in de Janskerk is een week later de Russische vesper.

15 JANUARI 2017

**NIUW
JAARS
DUIK**

16

ds Harry Pals

Als Kerst weer voorbij is stappen we weer de kale werkelijkheid van januari binnen. Een nieuw jaar – maar alles is bij het oude gebleven. Er is niets veranderd in de wereld, in onze samenleving: de dreigingen zijn onverminderd groot, de onzekerheid en verdeeldheid vreten aan ons, er wacht ons een verkiezingstijd vol verhullende retoriek. En ik – ben ik niet gewoon de oude Adam/Eva van voor Kerst gebleven? Wat heeft het kerstfeest ons persoonlijk en als samenleving gebracht?

Kerst in het licht van Pasen

Voor het antwoord op deze vragen hebben we het paasfeest nodig. De eerste christenen vierden geen kerstfeest. Die vierden het leven van Jezus op het paasfeest. Dan is alle romantiek uitgesloten. Want Pasen is een weg door al onze mislukkingen heen, door de bittere dood-in-het-leven naar een nieuw veelbelovend leven. Kerstfeest wordt voluit Christusfeest in het licht van Pasen. Dat ontdekken we elk jaar op de weg van Kerst naar Pasen. Die weg is weer begonnen op 1 januari, de achtste dag van het kerstfeest, die ons na een

Op weg naar Pasen

week Kerst-vieren weer middenin onze weerbarstige wereld brengt.

Jezus de Jodenman

Kerstfeest werd ooit door de kerk als een lichtfeest neergepoot in de winternacht. De kerk trok het feest van de zonnewende in de Romeinse/Europese cultuur naar zich toe, door te zeggen: Christus is het licht, onze nieuwe zon! Maar daarbij werd en wordt gemakkelijk vergeten dat Christus niet zomaar bij die harde machts-cultuur van ons aansluit. Hij komt uit een andere cultuur: de Joodse. God is daar geen algemene god, niet het goddelijke, niet de almachtige top van alle machten. Deze God is de God die meetrekt met zijn volk, die een weg baant en wijst aan dat volk, die onderricht en regels ('Thora') geeft. In die Thora is deze God aanwezig in de wereld, zo is hij tastbaar geworden, een God die 'te doen' is. En daar verwijst het kerstevangelie van Johannes naar, als hij vertelt: "Het Woord is vlees geworden en heeft bij ons zijn tent opgeslagen." (Johannes 1: 14 - de lezing van kerstmorgen). Jezus is als een bijzonder kind van Israel de vleesgeworden God.

Johannes heeft het in zijn kerstboodschap niet over God die alleen maar bij ons is komen wonen – nee, deze God heeft 'zijn tent bij ons opgeslagen'. Die tent komt uit het verhaal van bevrijd-zijn van de onderdrukking en dan onderweg zijn - door de levenswoestijn, onder een open hemel, met de lichtende aanwezigheid van de Eeuwige voor ons uit. Als Kerst ons daar brengt, blijft het feest niet steken in een romantisch geboorteverhaal, maar zet het feest ons op een weg door de woestijn van de wereld, van onze eigen geschiedenis.

Verbinding met Pasen

Het is een mooie uitdaging om in de dagen na Kerst in onze kerstliederen op zoek te gaan naar de verbinding die ze leggen met Pasen. Een nieuw lied (op een oude melodie) van Sytze de Vries over het kerstkind eindigt zo (Liedboek gezang 503):

"Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht!"

In het nieuwe jaar onzes Heren 2017 leven we toe naar het begin

MEDITATIEF MOMENT



van een nieuwe kerkelijke jaarcyclus, die straks weer gaat beginnen op Aswoensdag, die haar hoogtepunt zal vinden in de paasvieringen en die zo al heel ons levensjaar stempelt, alle tijden daarvan. Een rechte rug en een onbevreesd hart
Met het eenvoudige, maar veelzeggende gebed (van mijn oudhoogleraar Jan Bakker uit Kampen) ga ik op weg, het nieuwe jaar in (pagina 920 van het Liedboek):

"Trouwe God,
U bent gekomen om ons los te maken
van onze meest geheime en
hardnekkige angsten.
Geef ons een rechte rug
en een onbevreesd hart
dat niemand dient dan U alleen.
Amen.

De vrouw en de duif

In 't café bij het station
zag ik haar
verfrommelde tassen,
haveloze kleren
een zwerfster misschien –
voor haar stond een grote
groezelige kartonnen doos
in 't voorbijgaan keek ik erin

ja, zei ze, een duif, mevrouw
mijn duif, ik vond haar op
't trottoir

ze heeft een lamme vleugel
en een manke poot
en ja, nu zorg ik voor haar
bij de opvang krijgen we te eten
elke dag, allebei

ze omarmde de doos
haar ogen straalden

het was de dag voor Kerst
het flitste door mij heen:
hier in dit café,
vlak voor mijn ogen
tussen al het stadse geglitter
en geschitter
ontwaarde ik iets van het
wezenlijke
de kern van Kerst:
liefde in al haar eenvoud

deze vrouw en haar duif –

Oeke Kruythof

Genesis – Ida Gerhardt

Oud worden is het eindelijk
vermogen
ver af te zijn van plannen en
getallen:
een eindelijke verheldering van
ogen
voordat het donker van de nacht
gaat vallen.

Het is een opengaan van
vergezichten,
een bijna van gehavendheid
gezezen;
een aan de rand der tijdeloosheid
wezen.
Of in de avond gij de zee ziet
lichten.

Het is, allengs, een onomstotelijk
weten
dat gij vernieuwd zult wezen en
herschappen
wanneer men van u schrijven zal:
'ontslapen'.
Wanneer uw naam op aarde is
vergeten.

(In het decembernummer stond
het gedicht 'Openbaring' van
Kees Bouman, dat qua metrum
aan bovenstaand gedicht van Ida
Gerhardt was ontleend).

Mijn droom

Ik droom mij een leven vol liefde
spin een veilig web om mijn
bestaan.
Zorvuldig de draden schikkend
om wat mij lief is.

Ik droom mij een God van liefde
en trouw.
Ik droom mij de bodem
onder mijn bestaan.

Fredy Schild

Hebe Kohlbrugge, 1914-2016

Joop Spoor

Op 13 december 2016 overleed Hebe Kohlbrugge, oud-verzetsstrijdster, 102 jaar oud. Een markante vrouw, wie haar eens ontmoet had, vergat haar nooit meer.

Dat kwam niet alleen doordat zij veel te vertellen had, en dat ook deed, maar vooral door haar immense interesse in de ander. In jou als gesprekspartner maar meer nog in de naaste, veraf of dichtbij. Intensief immers onderhield zij na de oorlog contacten met kerkgenootschappen in Duitsland en dissidenten in Midden- en Oost-Europa, en vertelde daar graag over. Hebe kon vertellen. Toen ze haar honderdste verjaardag vierde in de kerk van de Broedergemeente in Zeist, zat die stampvol. Na enkele warme woorden aan haar adres, nam ze zelf het woord. Zij wilde ook wel wat zeggen maar, was de dwingende opdracht aan haar gegeven, ze mocht niet langer spreken dan één minuut per jaar dat ze geleefd had. Ze heeft zich er niet aan gehouden. Ze vertelde het verhaal van haar leven, in 1 uur en 42 minuten (102 minuten dus!). Even maar ging het over heel vroeger, hoe ze zich herinnerde dat ze - het moet omstreeks 1920 zijn geweest - in een trammetje zat met haar moeder. Die mopperde een beetje over haar handschoentjes, waarop ze antwoordde: "Hebe is niet stout." Over haar jeugd vertelde ze verder niets. Na haar diploma van de middelbare school ging ze naar Duitsland en zocht contact met de anti-nazistische Bekennende Kirche, contacten die zij na de oorlog intensiverde.

Oorlog

Bij aanvang van de oorlog werkte ze op het kerkelijk bureau aan



* Hebe Kohlbrugge (foto De Groene Amsterdammer, 2014).

de Maliebaan en kwam daar in het verzet. Dat ging zo, ik laat haar aan het woord: "Op een dag kwam iemand een pakketje brengen met de opmerking dat dat elders bezorgd moest worden, maar dat het uiterst gevaarlijk was en of wij daar iemand voor wisten om dat te doen. Op mijn vraag wat daar in zat, antwoordde de man dat er pamfletten in zaten met de oproep de ariërvakking niet te tekenen. Nou ja, daar was ik het mee eens, dus heb ik het pakket zelf weggebracht." Op vragen naar het waarom van de keus, gaf ze ten antwoord dat het geen keus was maar een vanzelfsprekendheid. Ik was het er mee eens dus deed ik het, meer niet. Dit voorval en deze beslissing tekenen haar leven, grote woorden waren haar vreemd. Het gaat maar om één ding: je volgt je geweten. Zelfs het woord 'beslissing' zou ze afwijzen. Maar die verzetsac-

tiviteiten – Lou de Jong besteedt er in zijn standaardwerk ook aandacht aan – deden haar wel in het concentratiekamp Ravensbrück belanden. Dat was trouwens nog een geluk, ze had zomaar de doodstraf kunnen krijgen. Ook tot haar eigen verbazing trapte de rechter in haar onwaarschijnlijke verhaal dat ze wel degelijk een Duitse was, maar in Zuid-Afrika was opgegroeid. Ze had niet de goede papieren en sprak enigszins afwijkend Duits. Een bewaker die haar terug naar haar cel bracht zei: dit verhaal gelooft geen hond. Maar toch. Ravensbrück heeft haar niet gebroken. Ik heb er niets aan overgehouden, zei ze zelf, geen trauma, niets. Maar de verschrikkingen waren er wel. Diepe indruk maakte het machteloze gehuil van Tsjechische meisjes in de cel naast haar. Ze bleven maar roepen, huilen en bidden, urenlang: heilige Maria, moeder van God, bid voor ons. Het raakte haar diep.

Netwerk

Toen ik Hebe voor het eerst ontmoette, begin jaren zeventig, wist ik niets van dit oorlogsverleden. Ik kwam met haar in contact doordat zij theologische studenten wilde laten studeren in Midden en Oost-Europa. Na de oorlog was zij direct begonnen, aanvankelijk namens de Hervormde Kerk, weer contact te zoeken met de Bekennende Kirche in Duitsland, en, in het verlengde daarvan, met de Tsjechische contacten vanuit Ravensbrück. De oorlog is voorbij, we moeten samen verder, was haar motto. In de koude oorlog die volgde, bouwde zij een gigantisch netwerk op met de kerken in Roemenië, Hongarije, Tsjecho-Slowakije, Polen, de DDR. Daar gingen ook de studenten heen, als ambassadeurs zou je kunnen zeggen; contacten onderhouden, begrip kweken ook in de ker-

ken in Nederland, verbindingen leggen. Ikzelf ging later in Griekenland studeren, maar ging wel smokkelen voor Hebe. Bijbels ja, maar ook dissidente lectuur zoals Solzjenitsyn en Amalrik. Ook geld (cash) voor bijvoorbeeld het opknappen van een bouwvallige schuur die als kerk dienst moest doen, of een pastorie. Stop het geld maar in je onderbroek of bh, daar kijken ze nooit zei ze dan; goede raad is nooit weg. Ze wist ook vele wegen voor het smokkelen te vinden. Een keer maakte ze gebruik van de speciaal geprepareerde auto van Dorkas, een camper met een dubbele bodem. Een andere keer had ze een diplomaat zo ver gekregen dat hij een koffer vol boeken mee nam als diplomatieke bagage. Dat mag formeel niet gecontroleerd worden. Ik haalde de koffer op bij het consulaat in Oost-Berlijn. De man overhandigde mij de koffer met het zweet nog op zijn voorhoofd. Dit eens maar nooit weer, verzuchtte hij. Maar Hebe had het weer geflikt.

Hoe ze dit alles financierde weet ik niet. Ik heb er nooit naar gevraagd. Maar ze deed het zonder een organisatie achter zich, zonder een stichting te hebben opgericht. Ja, ze had wel botsingen met de kerk hierover, met name de Generale Diaconale Raad van de Hervormde Kerk begreep haar niet. Daar kon ze zich wel kwaad over maken. Ze hebben liever goede contacten met de regimes maar laten de kerkmensen in de steek.

Het mag duidelijk zijn, Hebe was eigenzinnig, gedreven en kritisch. In deze 'in memoriam' had ze ongetwijfeld doorhalingen gepleegd en verbeteringen aangebracht. Ik weet het Hebe, eerbetoon hoeft van jou niet, maar toch, bij deze.

Vespers in Zuidoost

Op zondag 15 januari is er een vesper om 17.00 uur. Het is de afsluiting van het programma van de Nicolaïkerk in het kader van de Nieuwjaarsduik, de eerste Culturele Zondag van 2017. In de vesper klinkt koor- en orgelmuziek uit Baltische staten en Hongarije van Láslo Halmos, Urmas Sisask en Arvo Pärt. De Vespercantorij onder leiding van Ko Zwanenburg en Berry van Berkum, orgel, werken mee en ds Dirk Neven is de voorganger. De lezing is Jesaja 6: 1-13 en het thema 'Roeping'. De psalm van deze vesper is Psalm 8. Meer informatie elders in dit nummer.

Nog net een concert op 2016's laatste zaterdagmiddag

Op de laatste dag van het jaar 2016 staan de Triosonates van muziek-grootmeester Johann Sebastian Bach op de 'rol' van de Zaterdagmiddagmuziek in de Domkerk. Te horen zijn die middag van 31 december: Sascha Mommertz op blokfluit, Hans Lub met barokviool, Diederik van Dijk als barokcellist en Jan Hage op het grote Bätz-orgel. De Triosonates hebben in de Bach-werkenindeling (BWWV) de nummers 525 tot en met 530.



* Domorganist Jan Hage.

Van het nieuwjaarsconcert op zaterdag 7 januari is geen 'agenda' gemaakt, omdat het een verzoekprogramma betreft. Domorganist Jan Hage neemt dit voor zijn creatieve rekening. Een week later, 14 januari, klinken de Hoogliedcomposities van componist Giovanni Pierluigi da Palestrina (1524-1594) in de Domkerk, uit te voeren door het solistenensemble Cantores Martini met David van Ooijen op de luit. Op 21 december voert Domorganist Jan Hage samen met Tanja Obalski, sopraan en David van Ooijen, luit het werk Pathodia Sacra et Profana van Constantijn Huygens (1596-1687) uit. Deze vaderlandse componist schreef dit werk in het jaar 1647. Op zaterdag 28 januari voeren koor, solisten en barokorkest van de Domcantorij onder leiding van Remco de Graas werken uit van Johann Sebastian Bach (1685-1750) en van Georg Philipp Telemann (1681-1767). Van eerstgenoemde componist klinken zowel het Motet 'Fürchte dich nicht' als de Missa Brevis in A en van Telemann het Concert voor blokfluit en orkest in C.

Alle concerten in de reeks Zaterdagmiddagmuziek in de Domkerk beginnen altijd om half vier. Ze zijn in principe gratis toegankelijk, maar de organisatie verwacht een minimale bijdrage van vijf euro per toehoorder, welk bedrag deze eeuw nog altijd op het zelfde niveau is gebleven. Actuele programma-informatie staat op www.zaterdagmiddagmuziek.nl.



Driekoningen in de Domkerk

Op zondag 8 januari wordt in de Domkerk het feest van Driekoningen gevierd. Er wordt stilgestaan bij de reis van de drie wijzen (later koningen genoemd) uit het oosten, hun bezoek aan het kindje Jezus in Bethlehem en de geschenken die zij voor Jezus meebrachten. Alle kinderen mo-

gen die zondag verkleed naar de kerk komen als koning of koningin en de geschenken voor Jezus bij de stal leggen. De dienst begint om 10.30 uur. Er is crèche voor de allerkleinsten (0 tot 4 jaar), en de kinderen van de basisschoolleeftijd kunnen naar de Kinderkring.

Speurtocht naar de kerstster

Siemen van Ditmarsch

Gelukkig was er dit jaar weer een succesvolle lichtjesticht in Tuindorp (-Oost). Aan de hand van een speurtocht kwamen de kinderen langs levende figuren uit het kerstverhaal. Ook konden zij met een professionele astronoom zoeken naar de kerstster.

Onderweg was het verder mogelijk om je in de herberg in het Eykpunt op te warmen met wat te drinken en waren er veel kerstliederen te horen van verschillende koren. Met de opkomst van ongeveer 700 enthousiaste deelnemers was het een geslaagde editie.

* Een deelnemer aan de Lichtjesticht is geconcentreerd bezig met het beantwoorden van de vragen die aan de speurtocht zijn verbonden (foto Robert Quast).



Laten we het taboe op rouw doorbreken in 2017



Marieke Sillevs Smitt

Het mooie van het werken voor en met een groep mensen die buiten de kaders valt van onze maatschappij is dat dat zo'n spiegeleffect heeft. Mensen die er niet mogen zijn en er toch zijn. Mensen die ieder op eigen wijze omgaan met het alleen zijn, het in den vreemde zijn, met de donkere dagen voor Kerst als ik dit

stukje schrijf. Dagen die moeilijk zijn, ondanks de geweldige pogingen van vrijwilligers en organisaties als Toevlucht, Villa Vrede, Ubuntu, om de dagen warm en gezellig te maken.

Alleen voel ik toch vaak de rouw. Vanzelfsprekend trek ik vanwege mijn functie als pastor juist op met hen die de rouw verdoven met drank of andere ongelukkige keuzes maken. Niet altijd met hen gelukkig, want het zijn ook veel jonge mensen die ik tegenkom, die genieten van het leven als er iets te genieten valt. Bijvoorbeeld als ze een middagje kunnen schaatsen voor het eerst van hun leven op de Vechtse Banen, georganiseerd door Villa Vrede. En je kunt ook samen blij worden van het contact. Als iemand mijn hulp vraagt voor het maken van een sinterklaasgedicht en we enorm moeten lachen om wat eruit komt. Of als ik samen bid met iemand in de kapel van het Stiltecentrum.

Toch is het een spiegel. Hoe zit het met onze rouw? Wij zijn dan misschien niet alleen en in een vreemd land maar leven toch ook in donkere dagen? En hoe verbonden

zijn we nu eigenlijk echt? En is ons land nog zo eigen? Of hebben we toch meer gemeenschappelijk dan we denken met die vreemdeling in onze straten en kunnen we ook soms een voorbeeld nemen aan hun uithoudingsvermogen en levenslust, hun zoeken en ook regelmatig vinden van leven in plaats van overleven. Zo sprak ik een man die ik van alles toewenste voor het nieuwe jaar: dat zijn procedure zou slagen, dat hij een eigen kamer zou krijgen, maar hij zei glimlachend tegen mij: "Als ik mijn zoon (die wel een verblijfsstatus heeft) maar kan zien, dat is voor mij genoeg."

Als u dit leest is het al 2017. We wensen elkaar een gelukkig Nieuwjaar! Ik wens ons toch ook de moed om onze eigen pijn onder ogen te zien en onze eigen rouw niet weg te schreeuwen of te verdoven. Zo kan zij namelijk niet vruchtbaar worden in en om ons heen. Als ik iets heb geleerd van onze Joods-christelijke traditie is het wel om niet bang te zijn voor pijn. Als ik iets heb geleerd van Tenach en evangelie is het wel dat de pijn die ons leven tekent en de levens van anderen ook en juist de

VAN ONDEREN



bron is van nieuw leven. Als ik iets geleerd heb van Jezus, onze Koning, als kind gekomen in onze nacht dan is het wel: Immanuel (Met-ons-is-God). Wat zal ik dan vrezen?

Nou heel veel, dat is ook de grap! En zo blijf ik zoeken, elke dag weer, samen met u en samen met de mensen die ik tegenkom en mag dienen met dit mooie werk, samen met zovelen, naar wat waar is en goed, wat leven geeft en leven doet.

Pijn is dan onvermijdelijk. Ik wens ons allen samen met de mensen die aan ons Utrechters zijn toevertrouwd in deze stad een onverschrokken moedig 2017 toe, in de kracht van Hem die zei: "Vrees niet, Ik zal bij jullie zijn, alle dagen". Gelukkig Nieuwjaar aan iedereen gewenst!

Begroting PGU 2017: overgangsjaar

Robert Imhof

Bijgevoegd is een samenvatting van de begroting 2017 niet-diaconaal van de PGU. De uitgebreide versie is opvraagbaar bij het secretariaat van de PGU.

Het jaar 2017 is in financieel opzicht een overgangsjaar. Er worden op diverse plekken (Wijkgemeenten en Centraal) in de PGU fundamentele besluiten voorbereid om in 2018 tot een sluitende exploitatie te komen.

Intussen gaan we verder met bezuinigen op de centrale kosten. Dat is noodzakelijk om het lage rendement op het vermogen te compenseren en om de bijdrage die wijkgemeenten doen aan de centrale kosten ook in de toekomst betaalbaar te houden. Ook worden komend jaar al diverse andere maatregelen doorgevoerd

die echter deels pas later effect zullen hebben.

Deze begroting bevat een inschatting van de inkomsten en uitgaven over het jaar 2017. Zoals u leest wordt een (bescheiden) verlies begroot. Naast de structurele problematiek die we per 2018 hopen te hebben omgebogen, is een oorzaak van het tekort in 2017 het relatief lage rendement op ons vermogen. Met de aan ons toevertrouwde gelden gaan we nu eenmaal conform protocol voorzichtig om.

Naast dat we de krimp managen en te kampen hebben met enkele jaren van zeer slechte rendementen kijken we ook naar de toekomst. In deze situatie van krimp dienen zich immers ook nieuwe initiatieven aan, die zeker gaan bijdragen aan een hoopvolle toekomst van de PGU.

Auteur is penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.

Begroting 2017	Inkomsten	Uitgaven	uit/naar reserves	Resultaat
PGU Centraal	305.000	329.000	1.000	-25.000
EUG	199.500	200.500	0	-1.000
Jacobikerkerk	431.850	431.350	500	0
CP Domkerk	488.000	488.000	0	0
Bethelkerk	130.200	156.000	0	-25.800
OranjeKerk	77.600	72.900	0	4.700
Johannescentrum	209.100	209.100	0	0
Nieuwe Kerk	244.400	234.400	10.000	0
Tuindorpkkerk	235.900	235.900	0	0
Wilhelminakerk	126.500	144.500	0	-18.000
Nicolaikerk	287.500	287.500	0	0
Marcuskerk	156.000	199.000	0	-43.000
West	134.900	148.400	0	-13.500
De Haven	19.600	62.700	-43.100	0
Triumfatorkerk	2.100	10.400	0	-8.300
Janskerk	270.450	268.650	0	1.800
TOTAAL	3.318.600	3.478.300	-31.600	-128.100

Bachcantate in Geertekerk

Op zondag 8 januari wordt in de Geertekerk om 19.30 uur de cantate 'Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm' (BWV 171) uitgevoerd. De solisten zijn: Pauline Verburg (sopraan), Ellis Dijkstra (alt), André Cruz (tenor), Thomas Hagenaars (bas). Koor en orkest staan onder leiding van Gerrit Maas. De inleiding wordt verzorgd door Brecht Molenaar. Als extra werk wordt het tweede deel uit Bachs hoboconcert (BWV 1053) uitgevoerd. De solist is Teun Bonenkamp. De toegang is gratis, vrijwillige bijdrage na afloop. Meer informatie over meedoen aan of bijwonen van Bachcantates in de Geertekerk staat op de website www.bachcantates-utrecht.nl.

Muziek in de Wilhelminakerk

Op zondagmiddag 15 januari geeft het orkest Nota Bene een benefietconcert in de Wilhelminakerk aan de Hobbemastraat, getiteld: Hemels. Nota Bene is een jong orkest uit Utrecht, bestaande uit (bijna) afgestudeerden. De bezetting van het orkest bestaat uit ongeveer twintig strijkers en houtblazers, die een breed repertoire van klassieke, moderne en wereldse muziek spelen. De leeftijd van de orkestleden varieert van 24 tot 35 jaar. Orkest Nota Bene staat onder muzikale leiding van dirigent Casper Zelissen.

Op het programma 'Hemels' staan: Gustav Holst, Mars, the bringer of war; Camille Saint-Saëns, Dance macabre; Star wars, Imperial March en de première van Douwe Evert Dijkstra, Albatros.

De Wilhelminakerk is gebouwd door architect H.F. Mertens en hoort tot de bouwstijl van de Amsterdamse School. De kerk heeft een prachtige akoestiek en is daarom uitstekend geschikt voor concerten. De toegang is vrij, maar een bijdrage om kerk en gebouw in stand te kunnen houden is van harte welkom. Het concert begint om 16.00 uur. De volgende concerten in dit kader zijn op 19 februari en 19 maart.

Cursus Bijbels Hebreeuws in Nicolaikerk

Eind januari start de nieuwe cursus Bijbels Hebreeuws in de kosterij van de Nicolaikerk. De cursus biedt de mogelijkheid om het Oude Testament te lezen en te begrijpen op basis van de oorspronkelijke taal. De cursus wordt verzorgd door dr. Rijk Schipper, classicus, theoloog en filosoof. Hij maakt met de cursussen Hebreeuws (voor beginners en gevorderden) de taal inzichtelijk en geeft de cursisten handvatten om de teksten te lezen. Aan de hand van de Hebreeuwse teksten geeft hij een cultureel en historisch kader van de taal en de Joodse cultuur door de eeuwen heen. De cursus is daarmee een 'must' voor hen die verdieping zoeken in hun Bijbelstudies. Meer informatie over de cursus Hebreeuws en andere cursussen staat op de website kapergerlings.nl.

Vitale wijkgemeenten

(vervolg van voorpagina)

De Algemene Kerkenraad vraagt aan de wijkgemeenten om tussen 1 januari en 1 mei hun toekomstvisie op papier te zetten, daarbij uitgaande van de actuele vitaliteitscriteria. De criteria luiden: hoe wil je een geloofsgemeenschap zijn, wat zijn de ambities, waar wil je over tien jaar zijn? En verder: in welke activiteiten zit energie voor voortzetting en vernieuwing? Waarin willen we tijd en geld investeren? Wat durven we los te laten en toe te vertrouwen aan andere wijken? Wat geven we wel en wat geven we niet op?

Vanaf 1 mei 2017 voert de Algemene Kerkenraad (Klein, AKK) per maand een gesprek met een geloofsgemeenschap over de verslaglegging en verkent de mogelijkheden van onderlinge solidariteit. De AKK continueert de begeleiding van de geloofsgemeenschappen met vitaliteitsproblemen in hun zoektocht naar vernieuwing en/of samengaan, stoppen of op kleine schaal verder. De Kerkenraad is verheugd over de nu al opgestarte gezamenlijke verkenningstochten van zowel de Marcuskerk en de Nicolaikerk als die van de Bethelkerk en de Oranjekapel om tot één geloofsgemeenschap te komen.

Ouderen

In het afgelopen jaar is gebleken dat wijkgemeenten de weg naar de ouderenconsulent en diaconaal consulent Irene Stok weten te vinden. Uit de onderzoeken naar de behoeften of noden van ouderen komt naar voren dat er bij ouderen die niet in beeld zijn bij de wijkgemeente weinig vragen richting de kerk zijn. Toerusting voor bezoekerwilligers is een activiteit die aandacht blijft houden van Irene en van de wijkgemeenten die hiervoor een beroep op haar kunnen doen. Vragen met betrekking tot ouderen(werk) zullen blijven be-



* René van Bommel: "...Laten we hoop uitstralen en niet terugvallen op oude zekerheden, die er niet meer zijn"...

staan, gelet op de ontwikkelingen in de samenleving zoals oudere mensen die langer thuis blijven wonen. Daar hebben ze zorg bij nodig die de kerkelijke gemeente (diakenen) kan helpen te realiseren. Steeds vaker krijgen nieuwe diakenen of bezoekerwilligers in de kerk te maken met oudere gemeentelieden die niet altijd op de hoogte zijn van de steeds veranderende regelgeving.

Zorgcentra

Betrokkenheid bij de Stedelijke Raad van Kerken (USRK) blijft belangrijk. Hiermee blijft er aandacht voor ouderen (onder wie PGU-leden) in de zorgcentra. Dit is een kwetsbare groep mensen die moeilijk of niet voor hun eigen belangen kan opkomen. Door alle veranderingen in de zorg wordt de (geestelijke) zorg voor hen steeds minder. Door hier ste-

delijk aandacht voor te vragen en zaken stedelijk te regelen, zoals kerkdiensten in de zorgcentra, is er meer mogelijk wat ten goede komt aan deze mensen. Het agenderen van aandacht voor ouderen – in samenwerking met de wijkpredikant - in de wijkgemeenten blijft een belangrijke taak als onderdeel van het stedelijk ouderennetwerk.

Met onze predikanten gaan we in gesprek over hun toekomstige inbreng in het vernieuwingsproces. Zo is onder meer de vraag wat het benodigde aantal vaste- en projectpredikanten met hun onderscheiden taken zal zijn.

Vrijwilligers

We gaan op zoek naar iemand die de werving en begeleiding van vrijwilligers voor kerntaken van het Centraal Kerkelijk bureau

Sluitende begroting per 2018

Vanaf het jaar 2018 realiseert de PGU (niet-diaconaal) een structureel sluitende begroting. Het College van Kerkrentmeester (CvK) maakt het eerste halfjaar 2017 hiervoor een voorstel. Dit zal leiden tot scherpe keuzes die voelbaar zullen worden. Dit jaar zal blijken in hoeverre we eigen belangen en voortbestaan van de eigen wijkgemeente belangrijker vinden dan de onderlinge solidariteit en gezamenlijke presentie in de stad. Zeker nu door tegenvallende rendementen op het vermogen en de percentages naar beneden zijn bijgesteld.

gaat uitvoeren. De eerste vrijwilligersklus hebben we al in de aanbieding: iemand die het interessant vindt om van de AKK vergaderingen (twaalf per jaar) en/of de AKG-vergaderingen (vijf per jaar) een besluitenlijst te maken. We zijn er ons van bewust dat er een (gezonde) spanning bestaat tussen de eigen verantwoordelijkheid van de wijk- en geloofsgemeenschappen om vitaal te zijn/blijven en de wens tot onderlinge solidariteit. Door deze spanning is de mate waarin de wijkgemeenten onderling solidair zijn, tot nu toe beperkt gebleven. In dit jaar zullen we het onderlinge geloofsgesprek aangaan met de vraag of het wenselijk is de onderlinge solidariteit meer vormen en inhoud te geven.

Laten we hoop uitstralen, de dialoog met elkaar aangaan, lef tonen, vertrouwen geven, en buiten de bestaande paden denken. Niet terugvallen op oude zekerheden, die er niet meer zijn. We hebben elkaar nodig, als lichaam van Christus, door elkaar te blijven zoeken en niet op het eigen eilandje blijven zitten. Dat we dit mogen uitstralen, is de wens van de Algemene Kerkenraad. Om de gerichtheid op onze roeping te houden: Gods liefde gestalte geven in onze stad.

Wie het hele werkplan wil lezen, kan het aanvragen bij het bestuurssecretariaat, mail: bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl.

Nieuwjaarsconcert Soos Marcuskerk

Op 19 januari is er een bijzondere soosmiddag in de Marcuskerk. Het Politie Muziekgezelschap Excelsior brengt dan zijn Nieuwjaarsconcert ten gehore in de Marcuskerk (Wijnesteinlaan 2).

De middag begint om 14.30 uur met een lied en een meditatie. Om 15.00 uur begint het Muziekgezelschap met zijn concert tot ongeveer 16.10 uur. Daarna is er nog gelegenheid voor een kop koffie of thee en nog wat bijpraten. Ook niet-leden van de Soos zijn van harte welkom!

God en Nijntje

In de Domkerk staan drie avonden gepland over geloofsopvoeding. Daar komen vragen aan de orde als: wat wil ik eigenlijk overdragen, wat wil ik mijn kind meegeven, welke rituelen leer ik mijn kind en weet ik een antwoord op de vragen die mijn kind stelt? Drie avonden over geloofsopvoeding voor ouders van kinderen van nul tot zes jaar.

De kringavonden over geloofsopvoeding zijn op woensdag 11, en 25 januari en 15 februari van 20.00 tot 22.00 uur in het DomCafé. Leiding en opgave bij ds Netty de Jong-Dorland, telefoon 2400 660, of via e-mail predikant@domkerk.nl.

Nieuwe KLAAS

Medio januari verschijnt de nieuwe KLAAS. Het thema is 'Vluchten', een uiterst actueel thema met alle beelden van vluchtelingen uit Aleppo. Diverse aspecten komen aan de orde: onder andere Villa Vrede, restaurant Syr, vrijsteden, vluchten in de Tweede Wereldoorlog en bij de Opstand in Hongarije (1956). De agenda van Muziek en Leren in de Klaas voor het komende halfjaar is opgenomen. Het blad is verkrijgbaar in de kerk en verder bij de Read Shop, Oudegracht 427 en bij Boekhandel Sjofer, Korte Elisabethstraat 7.

Filmavond in de Huiskamer

In de Huiskamer van de Wilhelmakerk (Hobbemastraat 41) is op vrijdag 13 januari weer een filmavond. Vertoond wordt de beroemde Franse film 'Amélie', oftewel, voluit: 'Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain' (2001). Het is een Franse romantische komediefilm van Jean-Pierre Jeunet met Audrey Tautou in de hoofdrol. De film beschrijft het sprookjesachtige en romantische verhaal van de jonge vrouw Amélie die op een dag besluit dat ze met kleine dingen andere mensen gelukkig kan maken. Doordat zij alleen maar opkomt voor andere mensen, wordt zij op haar eigen eenzaamheid gewezen. Vrijdag 13 januari 19.30 uur in de Huiskamer van de Schildersbuurt, Hobbemastraat 41. Toegang gratis, consumpties tegen vergoeding. Na afloop praten we na onder het genot van een drankje. Van harte welkom! Graag even vooraf aanmelden bij marianvangiezen@online.nl, 06-18419992 of diana.rusch@versatel.nl.

Diaconie geraakt door extreem lage rente

Rien van Dieren,
penningmeester Protestantse Diaconie Utrecht

Pensioenfondsen, verzekeraars, spaarders, allemaal hebben ze te maken met de extreem lage rente op spaargeld. Dat geldt ook voor ons als Protestantse Diaconie Utrecht. Circa 60 procent van de uitgaven werd altijd gedekt door opbrengsten van het vermogen: oud geld dat vorige generaties nalieten en waarvan we elk jaar de vruchten mochten plukken. Maar dat lukt niet meer.

Jaren geleden, toen de rente nog gunstig was, besloot de Diaconie om in haar jaarlijkse begroting uit te gaan van 5 procent rendement op het vermogen. Het ene jaar pakte het hoger uit, soms wat lager. Het was een betrouwbaar gemiddelde. Maar, zoals mijn voorganger Peter Gijsbertsen vorig jaar al schreef, die 5 procent halen we niet meer. Hij vroeg zich toen al hardop af hoe lang daar nog vanuit gegaan kon worden. Daarom heeft de Diaconie zich het afgelopen jaar bezonnen op de gevolgen van die vaste rekenrente. In overleg met het College van Kerkrentmeesters en de Rabobank hebben we besloten voor 2017 een reëler percentage te begroten. We gaan nu uit van 2,5 procent. Dat betekent dat we de komende jaren rond de € 275.000 minder rendementsinkomsten zullen ontvangen.

Moeten we bijvoorbeeld minder geven aan het Werelddiaconaat? Dat zijn beslissingen die je niet graag neemt.

Overigens is er geen garantie dat we die 2,5 procent ook echt zullen realiseren. Als we het vermogen op een spaarrekening zetten of in staatsobligaties beleggen, dan levert dat wellicht 0,5 procent rente op. Om 2,5 procent te halen moeten we dus enig risico



nemen, bijvoorbeeld beleggen in aandelen. Voor de beleggende fijnproevers onder de lezers: als de Diaconie het geld zou beleggen in obligaties, dan zouden we evengoed een flink rente-risico lopen. Zodra de rente gaat stijgen, dalen die immers in waarde.

Wat te doen?

Een begrotingsgat van € 275.000 dicht je niet zo maar. De uitgaven bestaan voor een fors deel uit salarislasten en die zijn vast. Door een intrieste omstandigheid, het overlijden van onze diaconaal werker Arjen de Groot in 2016, daalt die post wel in 2017. Er wordt geen nieuwe werker benoemd, waardoor een deel van zijn taken niet meer wordt ingevuld. Daarnaast proberen we natuurlijk, samen met het College van Kerkrentmeesters, de lasten van het kerkelijk bureau (administratie en beheer) terug te brengen. Maar verder? Moeten we bijvoorbeeld minder geven aan het Werelddiaconaat? Dat zijn beslissingen die je niet graag neemt.

Ook op collecten valt nauwelijks te sturen. Een groot deel van de wekelijkse kerkcollecten betreft doorzendcollecten. Als er voor een bepaald (landelijk) doel wordt gecollecteerd, gaat de opbrengst ook naar dat doel. Op die doorbetaling kunnen we dus niet op bezuinigen.

De problemen worden enigszins verzacht omdat de teamleider van de Diaconie, Dirk van den Hoven, er tamelijk goed in geslaagd is anderen bij onze projecten te betrekken en fondsen enthousiast te maken dit werk te steunen met subsidies en bijdragen. Desondanks staan we voor een fundamenteel probleem.

Duurzaam Diaconaat

Gelukkig is er voldoende 'oud geld' om niet paniekerig te hoeven reageren. De Diaconie zette vorig jaar een proces in om het diaconale werk bij de tijd te brengen. Na onderzoek en in goed

overleg met de wijkdiaconieën is gekozen is voor een benadering van onderaf. Daarbij hebben initiatieven uit de wijkdiaconieën het primaat en is alles erop gericht om de kwetsbare doelgroepen in de samenleving echt te bereiken. Het proces krijgt vorm onder de ambitieuze naam 'Duurzaam Diaconaat'. De stedelijke Diaconie faciliteert en coördineert, zodat wijkdiaconieën hun taak zo goed mogelijk en samen met anderen kunnen doen.

We hebben onszelf een klein jaar de tijd gegeven om Duurzaam Diaconaat te verbinden met de nieuwe financiële werkelijkheid. Daarbij accepteren we een periode van vrij forse verliezen.

Nieuwe kansen

Problemen maken ook iets los. Als beleggen in obligaties zo weinig oplevert, kunnen we dan het vermogen niet beter vastleggen in bezittingen waarmee - naast een beperkt rendement - ook een *diaconaal doel* wordt gediend? Te denken valt bijvoorbeeld aan het investeren in huisvesting voor achterstandsgroepen, liefst in combinatie met diaconale hulp ter plekke. Dat zijn ingewikkelde beslissingen waar we goed over moeten nadenken. Maar als zich een goede mogelijkheid voordoet om met ons vermogen een diaconaal doel te dienen en er ook nog rendement uit te halen, dan zouden daar graag voor kiezen. Door de verkoop van twee woningen in 2016, waaronder het voormalige Huis van Gebed, zijn hiervoor ook middelen vrijgekomen. Wie een goed plan heeft, mag zich melden bij de Diaconie: diaconie@protestant-utrecht.nl.

Begroting 2017

Afgezien van de vermogensinkomsten ligt de begroting van de Diaconie voor 2017 redelijk in lijn met de vorige jaren. Zo verwachten we dat de wijkdiaconieën over een zelfde bedrag kunnen beschikken voor hun eerste verantwoordelijkheid: individuele hulpverlening. Dat is echter wel afhankelijk van de opbrengst van de collectes daarvoor. Gelukkig is de goedgeefheid van onze gemeenteleden heel veel beter voorspelbaar dan beursresultaten.

Kierkegaard: het esthetische, ethische en religieuze leven

Erik Heijerman

Dinsdagavond 31 januari is in de Domkerk de eerste van vier avonden over Kierkegaard: het esthetische, ethische en religieuze leven. De volgende avonden zijn op 7, 14 en 21 februari. De avonden zijn voor iedereen die verdieping zoekt en worden begeleid door ds Christiane Karrer van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht en

door Erik Heijerman van Citypastoraat Domkerk.

In de reeks cursussen op het raakvlak van theologie en filosofie, in het kader van de samenwerking tussen Lutherse Gemeente en Citypastoraat, zal de aandacht dit seizoen uitgaan naar de Deense theoloog en filosoof Søren Kierkegaard (1813-1855). Zijn literaire manier van schrijven - vaak onder pseudoniem - maakt hem zeer leesbaar. Geen abstracte theologische of filosofische haarkloverijen, maar een toegankelijk denken dat

oproept tot persoonlijke keuzes en betrokkenheid. Op de vier avonden wordt een aantal van Kierkegaards teksten gelezen en besproken, met op de achtergrond de drie door hem onderscheiden existentiële stadia: het esthetische, ethische en religieuze stadium. De avonden vinden steeds plaats tussen 20.00 uur en 22.00 uur, afwisselend in de lutherse kerk (Hamburgerstraat) en de Domkerk. Informatie en opgave kan bij: Erik Heijerman, erik.heijerman@ziggo.nl, 06-1833 3623 of Christiane Karrer, chkarrer@xs4all.nl.



* De Deense filosoof Kierkegaard.

Muziek van de eeuwigheid met Sviridov en Pärt

Russische Vesper op 22 januari

Jaap Boeschoten

Het is langzamerhand een vaste traditie: de Choral Evensong door de Schola Davidica wordt een keer vervangen door een Russische Vesper. Dat wil zeggen: een vesper met Russische koormuziek. Die is op zondag 22 januari in de Janskerk.

De kenmerken van een Evensong blijven: prachtige koorzang, een Magnificat en/of een Nunc dimittis en natuurlijk psalmen, samenzang en een korte inleiding. Maar ook kenmerken van de Russische kerkmuziek: geen instrumenten dus alleen gezongen muziek, want alleen de menselijke stem is geschikt om Gods lof te zingen. Diepe bassen in kwinten, prachtige ijle tenoren en vrouwenstemmen, veelstemmig en monumentaal, maar altijd aangrijpend en diep doorleefd. En nadruk op de eeuwige lofprijzing van God.

Lofzang

De Schola Davidica zingt op 22 januari muziek van bekende Russische componisten als Rachmaninov en Sviridov. Zo klinkt het Sviaty Bozhe, de lofzang 'Heilig God' van Georgy Sviridov (1915-1998). Sviridov was immers populair onder Russische musici en luisteraars en zijn muziek is standaard repertoire geworden van vele huidige musici. In de Russische kerk is de voortdurende lofprijzing en aanbidding van God een belangrijk onder-



* Arvo Pärt.
* Rob Vermeulen (links).

deel van de liturgie en Sviridovs 'Sviaty Bozhe', het driemaal heilig, is daar een mooi voorbeeld van. Het is een ingehouden en diep doorvoeld eerbetoon aan God, dat drie maal drie keer herhaalt: 'Heilige God, heilige Macht, heilige Onsterfelijke, wees ons genadig'.

Daarnaast zal ook een ander minder traditionele soort muziek klinken: een deel van de 'Kanon Pokajanen' van Arvo Pärt wordt gezongen. Een Kanon is in de Oosters Orthodoxe Kerk een hymne, bestaande uit negen Odes en een aantal Bijbelse lofzangen, waaronder het Magnificat. De tekst is al in de zesde eeuw in de Slavische manuscripten terug te vinden en staat symbool voor verandering, de overgang tussen dag en nacht, profetie en vervulling, het hier en het hierna. Het gaat over het menselijke en het goddelijke, lijden en verlossing, sterven en onsterfelijkheid. Arvo Pärt schreef over deze muziek: "Jaren geleden, toen ik

net in de Russisch-Orthodoxe Kerk betrokken raakte, trof een bepaalde tekst me enorm: de Boetepsalmen. Sindsdien heb ik vele malen geprobeerd de betekenis van deze teksten te ontdekken. Na een paar pogingen om delen op muziek te zetten besloot ik in 1995 om de gehele tekst te gebruiken voor een



* Russische Christus-icoon.

koorwerk. Twee jaar verbleef ik bij, en wijdde ik me aan deze bijzondere tekst. De tijd die we 'samen doorbrachten' ervoer ik als heel verrijkend. Dat verklaart waarom deze muziek zoveel voor mij betekent."

Concentratie

Van die Kanon Pokajanen zingt de Schola Davidica in deze Russische Vesper het 'Gebed na de Kanon', 'Kontakion' en 'Ikos'. De voortdurende lofprijzing geeft Pärt daarin weer door de ononderbroken gezongen toon op de achtergrond van de eenstemmige melodie. Dat lijkt eenvoudig, maar vergt uiterste concentratie en veel uithoudingsvermogen van de zangers. Natuurlijk kan de gemeente ook meezingen met de Alleluia's en klinken diverse Russische psalmen.

Kom ook genieten van, en laat u raken door deze bijzondere vocale muziek tijdens de Russische vesper op 22 januari door de Schola Davidica in de Janskerk. Het koor staat deze keer onder leiding van Rob Vermeulen, docent koordirectie in Arnhem en Utrecht en dirigent van vele koren en muziekgezelschappen. De Schola Davidica vindt het een eer een keer met hem te mogen werken. Liturg is ds Henk Spoelstra, predikant te Oss en oud-Scholazanger. Bram Trouwborst, eveneens voormalig Schola-lid, werkt mee als voorzanger en solist. De vesper in de Janskerk begint om 17.00 uur. De kerk gaat open om 16.30 uur. Toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang.

Utrecht Lezing over ouder worden

Op 25 januari gaat Gerrit Wolfswinkel bij de Utrecht Lezing in Parc Transwijk dieper in op het onderwerp Ouder worden gaat vanzelf. Geef het zijn zin.

Ouder worden doe je levenslang. Toch wordt ouderdom vaak als een probleem gezien. Soms hebben ouderen zelf ook een negatief beeld. Achteruitgang in lichamelijke en geestelijke conditie en het verlies van dierbaren beïnvloedt onze zin in het leven. Het is goed om te kijken naar onder andere relaties, woonomgeving, verwerken van herinneringen. Hebben we verwachtingen en wensen voor de toekomst, waar zijn mogelijkheden en hoe gaan we om met beperkingen. Gerrit Wolfswinkel is voormalig docent aan de Hogeschool De Horst (Maatschappelijk Werk) in Driebergen. Auteur van het boek Ouderen in de Samenleving. De bijeenkomst voor ouderen op woensdagmiddag 25 januari in Parc Transwijk aan het Hof van Transwijk begint om 14.00 uur.

Lutheranen aan het woord in Ouderlingenblad

Het decembernummer van Ouderlingenblad gaat in op de betekenis van Luther en de lutherse kerk in de Nederlandse kerkelijke verhoudingen. Uiteraard met aandacht voor de actualiteit.

Teun Verduijn schrijft overwegingen bij de tekst van het Lutherlied, Andreas Wöhle gaat in op de uitspraken van Luther betreffende de Joden. Leo Koffeman beschrijft het 'Samen op wegproces' van de lutherse kerk en Trinetje Verhoeven hoe de lutheranen in de praktijk hun plaats in de protestantse kerk in nemen.

Dit themanummer sluit af met suggesties om in 2017 Luther en de lutherse gemeenschap verder op het spoor te komen in het kader van 500 jaar Reformatie.

"Één God en vele religies"

Dit is de titel van een presentatie over ontmoeting en gesprek tussen de religies in India: uitdagingen en valkuilen, inspiratie en verrijking. Ds Christiane Karrer neemt belangstellenden mee op haar studiereis met foto's, verhalen en informatie. Dit is op zondag 22 januari om 12.00 uur in de lutherse kerk aan de Hamburgerstraat 11.



* Het heilige boek van de Sikhs onder de baldakijn.

Reformatie in India?

lovigen. Een belangrijke les was voor mij hoe moeilijk het is mensen te begrijpen zonder deze ontmoeting en gesprek. Onze interpretaties van wat 'anders' is, lopen al te vaak mis.

De scène die ik net beschreef, speelde in een tempel van de Sikh, een godsdienst waarvan ik tot dan toe niets wist (behalve de toerban dan). Ik ging ervan uit dat de mensen die bij de baldakijn bogen de man vereerden die eronder zat, een heilige wellicht? Niets is minder waar, wij leerden dat onder de baldakijn een boek ligt, het heilige boek van de Sikh - genoemd Guru Granth Sahib - met een kostbaar kleed bedekt. De gezangen zijn recitaties uit dit boek. Mij trof in de ontmoeting met de Sikh niet alleen hoe gauw ik dingen verkeerd interpreteer vanuit mijn eigen denkkaders, maar ook hoe beperkt mijn blik op de geschiedenis en de wereld is. Wat is Europa klein, dacht ik vaker. De godsdienst van de Sikh ontstond precies in de tijd dat in Europa de beweging van de Reformatie begon. Er zijn geen directe verbanden, en toch...

Ik noem maar een paar kenmerken van het Sikhisme: er werden bewust elementen uit het hindoeïsme en islam (de belangrijke religies toen in India) opgenomen en teruggebracht naar de kern, ontdaan van vele rituelen en tradities. Het moest gaan

over de ene God die Waarheid is. De waarheid moest voor alle mensen toegankelijk gemaakt worden, mannen en vrouwen, mensen van alle kasten, ook kastelozen. Deze laatste mochten de schriften van het hindoeïsme niet eens horen, moesten daarom iets in hun oren stoppen. De leerstukken werden in het heilige boek in een begrijpelijke taal vastgehouden, iedereen mocht en moest het kunnen lezen, horen en verstaan. Er is geen priesterklasse, dus geen 'bemiddelaars' tussen mens en God. De nadruk op ascese en monnikendom wordt afgewezen, het gaat erom de spiritualiteit in het leven van alledag gestalte te geven. Inzet voor armen, zieken en onderdrukten speelt een cruciale rol. Bij iedere viering horen gratis maaltijden voor iedereen die komt, en gratis medicijnen voor wie ze nodig heeft, onafhankelijk van zijn religie.

Ik luisterde en dacht spontaan: een soort reformatie in India? Hoewel het duidelijk niet om een christelijke godsdienst gaat. En dan ook nog in dezelfde tijd als 'onze' Reformatie! Hoeveel groter is de wereld, ook de wereld van godsdiensten, dan ik kan beseffen. Bijzonder ook dat in het heilige boek van de Sikh naast schriften van de stichters en heiligen van hun eigen godsdienst schriften van hindoeïsti-

LUTHERS GELUID



sche en islamitische heiligen zijn opgenomen. Sikh-aanhangers proberen dan ook niet actief mensen te bekeren. Wij, Nederlandse predikanten kregen de oproep: 'wees een goede christen' en: wees met ons verbonden in het geloof aan één God en de zorg om zijn schepping.

Tijdens het schrijven van deze columns lees ik met ontzetting de berichten van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Dr P. Samuel, christelijk theoloog, leider van het Henry Martyn Institute, ons studieverblijf en onze belangrijkste docent op het gebied van 'interfaith dialogue' zei: "Voor ons in India is het gesprek tussen godsdiensten geen theologische bijzaak, het is van levensbelang." Hij doelde op de steeds hoger oplopende spanningen tussen hindoes, moslims en andere religies. Meer dan ooit denk ik nu: 'ja, het is niet alleen in India, maar voor ons allen van levensbelang.'



Christiane Karrer

Ik zag mensen in een feestelijke ruimte naar voren lopen naar een kleurrijk versierde baldakijn, onder wie een man met toerban en baard zat. Zij bogen en kusten de grond bij de baldakijn, waarna zij gingen zitten en luisterden naar gezongen recitaties in een mij volstrekt vreemde taal. Vriendelijk werd ik welkom geheten, zat op de grond met vrouwen en kinderen, de mannen aan de andere kant. Iedereen, ook ik, met hoofdbedekking en blote voeten.

U begrijpt dat ik ver weg was van Nederland en ook van ons reformatiejubileum. Sinds mijn column van oktober was ik op theologische studiereis in India, Hyderabad. Doel van onze reis was de veelvoud van godsdiensten aan den lijve te ondergaan en te leren hoe je op een goede manier in gesprek komt met andersge-

Reformatie is meer dan een schoolboekbegrip

500 jaar Reformatie (4)

In onze maandelijkse rubriek ter herdenking van de Reformatie, welk kerk-historisch feit in oktober 2017 exact een half millennium jong is, dit keer een persoonlijk verhaal van een onzer redacteurs, Arnold Rietveld. Is geloofsleven genetisch bepaald? We weet...

Arnold Rietveld

De Reformatie lijkt een soort schoolboekbegrip te zijn dat veelal thuishoort in de canon van de westerse geschiedenis. Welke waarde heeft de Reformatie voor mij als individu? Toch iets meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Mijn familiestamboom is doortrokken van die kerkhervorming.

Misschien was het meer dan een toevallige speling van het lot dat Anthonij Rietveld en Geertruy Lagas, wonende in de Gansteeg, de huidige Utrechtse Gansstraat, man en vrouw werden. Anthonij Rietveld was rooms-katholiek.

Zijn vrouw was protestants. Op 3 augustus 1740 trouwden zij in de Utrechtse Domkerk. Anthonij had er geen bezwaar tegen dat zijn tien kinderen gedoopt werden in de Protestantse kerk. Zijn zoon Gysbert (1752-1841) trouwde met de dochter van een Pruisische officier in Nederlandse krijgsdienst, Charlotta Eleonora Johanna van Glockman (1752-1815). Eleonora kwam op haar beurt weer uit een Luthers nest. Een kind uit dit huwelijk werd gedoopt door de voorganger van de Lutherse kerk, ds Ritter. Gysbert en Eleonora gingen buiten de Weerdpoort wonen en lieten hun andere kinderen niet dopen in de dichtstbijzijnde Jacobikerk, maar in de verder weg gelegen Geertkerk.

Het 'rooms-katholieke' dna van Anthonij Rietveld en het 'protestantse' dna van Geertruy Lagas vermengde zich dus verder over de stad en de daarop generaties waaierden over een steeds groter wordende stad uit. Mijn grootvader Wilhelmus Rietveld (1892-1975) was rooms-katholiek. Hij was een product van de verzuilde samenleving die Nederland toen was. Als het onderwerp Reformatie ter sprake kwam – en dat gebeurde niet gauw – dan wierp hij een mistroostige blik op de Domtoren en mompelde dan: "Dat hebben ze allemaal van ons gestolen". Mijn grootvader bedoelde daarmee te zeggen dat de protestanten met de Reformatie alle binnenstadskerken van de rooms-katholieken 'gestolen' hadden.

Omwenteling

De generatie rooms-katholieken waartoe mijn grootvader behoorde, herinnerde de Reformatie niet als een bevrijding maar als een stormachtige, gewelddadige omwenteling waarna de 'protestanten' het voor het zeggen kregen. Mijn vader, Johannes Gerardus Rietveld, deelde dat sentiment overigens niet. Mijn vader was een liefhebber van kerkgebouwen met een grote cultuurhistorische waarde. Op latere leeftijd werd mijn vader een bewonderaar van de Poolse Paus Johannes Paulus II en kort na een laatste Rome reis kwam mijn vader plotseling te overlijden alsof daarmee zijn laatste en grootste wens in vervulling was gegaan.

Cultuurliefde

Ik heb zeker de voorliefde van mijn vader voor kerken als fraaie cultuurhistorische gebouwen geerfd. In 1996 passeerde ik voor het eerst de deuren van de Anglicaanse kerk in Utrecht. Ik was pas afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen voor Engelse taal- en letterkunde. Ik had 25 jaar in Utrecht gewoond zonder te beseffen dat er een Anglicaanse kerk in Utrecht bestond, een kerk – zoals ik hoopte en dacht – bestemd voor Engelstali-

* Met vriendin Ella bij het koren-festival Anglicaanse kerkkoren in Gent.

gen en liefhebbers van de Engelse taal. Het was mijn vader die mij op het bestaan hiervan had geattendeerd. Als tiener had ik wel pogingen gedaan om mij thuis te voelen in een kerk of gemeente, maar pas binnen de Anglicaanse kerk ging ik actief meedoen. De Anglicaanse kerk claimt zowel een katholieke als reformatische inslag te hebben. Opgegroeid binnen de rooms-katholieke cultuur, voelde ik mij in de eredienst



* Arnold Rietveld met een partituur van de door hem bewonderde componist.

van de Anglicaanse kerk vrij snel op mijn gemak. Ik voelde mij uitgenodigd om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Ook werd ik aangetrokken door de Engelse traditie van koorzang en kerkmuziek. Mijn vader nam het aanvankelijk hoofdschuddend op: "Jongen, wat doe je toch bij die Anglicanen?" Mijn betrokkenheid met de Anglicaanse kerk, is nooit een exclusiviteit geweest. Ik zong alleen of met mijn vriendin enige tijd met veel genoegen als 'gastzanger' in andere kerkkoren, zoals het koor van de Waalse kerk, de Silocantorij van de Baptistengemeente, en ten slotte binnen het gemengde kathedrale koor van de Oudkatholieke kerk.

Bachcantate

Daarnaast zing ik sinds 1996 in de Utrechtse Bachcantatediensten, in de Geertkerk, waarmee ik weer de lutherse kant van kerkmuziek exploreer. In 2013 schreef ik een boekwerk over de geschiedenis van de Anglicaanse kerk te Utrecht en haar protestantse voorgangers. Ik wilde niet volstaan met een boekwerkje over het honderdjarige bestaan van de Anglicaanse kerk. Ik wilde dieper in de geschiedenis duiken en bestudeerde in de universiteitsbibliotheek en het archief verschillende bronnen over de woelige ontstaansgeschiedenis van de Engelse protestantse gemeente in de stad Utrecht ten tijde van de reformatie. Er is misschien een moment in die studiezaal geweest waarop ik mij de echo van de woorden van mijn grootvader herinnerde over de Utrechtse kerkgebouwen: "Dat hebben ze allemaal van ons gestolen". Net als in onze huidige tijd kreeg geweld in de geschiedenisbeschrijvingen meer de nadruk dan het eigenlijk verdient. Het verschijnsel Reformatie was in Utrecht complexer dan alleen wat uit die beschrijvingen naar voren kwam. De stem van gematigdheid werd net als nu overstemd door allerlei tegenkrachten.

* De Geertkerk waar Arnolds voorouders kerken.

Als het onderwerp Reformatie ter sprake kwam dan wierp mijn opa een mistroostige blik op de Domtoren en mompelde dan: "Dat hebben ze allemaal van ons gestolen".

In 2017 viert de Utrechtse Bachcantate haar 50-jarig bestaan. Koorleden en musici van dit Utrechtse koor zullen de Reformatie cantate 'Ein fester Burg is unser Gott' uitvoeren tijdens een kerkdienst in de St. Thomaskirche in Leipzig in de herfstvakantie van dat jaar. Het zou mijn grote wens zijn om in het reformatiejaar persoonlijk die Reformatie muzikaal "te vieren" op deze locatie waar de grote hervormer Maarten Luther ooit gepredikt heeft en waar J.S. Bach ooit dirigeerde.

Het is prachtig dat de kerken van nu in de herinnering aan de Reformatie juist de verbinding zoeken, net zoals mijn voorvaders Anthonij en Geertruy gedaan hebben toen zij op 3 augustus 1740 in de Domkerk met elkaar in huwelijk traden.



DAADKRACHT IN DE WILHELMINAKERK

Geldwerving Wilhelminakerk verbindt

Arnold Rietveld

Elke eerste zaterdag van de maand houdt de Wilhelminakerk in Utrecht-Oost van 11.00 tot 14.00 uur een rommelmarkt binnen in de kerk. Op één van die zaterdagen hadden mijn vriendin en ik een tafel gereserveerd om onze spullen te koop aan te bieden. Net als van iedereen was ook onze opbrengst bestemd voor de instandhouding van de kerkgemeente.

De Wilhelminakerk aan de Hobbemastraat staat bekend als een pioniersplek, maar ook als één van de Utrechtse stadskerken met een financieel tekort. Tenminste, dat was tot voor kort zo, maar het tij lijkt gekeerd. Tijdens een rustig moment op de rommelmarkt raakte ik in gesprek met andere 'standhouders', terwijl vrijwilligers het moment aangrepen om hen te voorzien van broodjes en erwtensoep, die laatste gemaakt door iemand van de bridgeclub.

Als de nood het hoogst is, is de redding nabij

Veel bezoekers, waaronder een groep oudere kerkleden, waren in de koffiehoek geanimeerd met elkaar in gesprek en deden zich te goed aan banket. Anderen kochten loten of eigengemaakte jam op de kersttafel of vermaakten zich met een potje sjoulen. De buurt ontmoet elkaar! En sommigen kon je horen zeggen: "Ik wist helemaal niet dat hier een kerk stond". Waar een rommelmarkt al niet goed voor is.



De niet verkochte spullen neem je gewoon weer mee naar huis voor een eventuele nieuwe ronde met nieuwe kansen. Ik heb de bewuste zaterdag met veel standhouders gesproken en ontdekt dat ze allemaal verbonden waren door de wil om de kerk te helpen. Er was een gevoel van saamhorigheid dat mij aan vroeger deed denken. De reacties uit de buurt gaan vooral over de gezelligheid die men in de kerk aantreft. Het organiseren van een maandelijkse rommelmarkt vergt menskracht, met een trouwe schare vrijwilligers is het duidelijk dat de markt gesmeerd loopt. Wat drijft de vrijwilligers om dit maandelijks te organiseren?

Kinderkerk

Rita Dijkstra, oud-directeur van de Utrechtse Schoolvereniging aan de Frans Halsstraat, oud-voorzitter van de Utrechtse Oratorium Vereniging en vice-voorzitter van het bestuur van het CDA in de gemeente Utrecht werd vijf jaar geleden gepolst of zij de kinderkerk nieuw leven zou willen inblazen. Zo gevraagd, zo gedaan. Daardoor raakte zij ook op de hoogte van de financiële

situatie van de Wilhelminakerk. Haar eerste gedachte was dat het vertrouwde middelpunt in de wijk bespaard zou moeten blijven. Mensen gaan er naar de kerk, doen er inspiratie op en komen er tot rust, de ouderen kunnen dichtbij deelnemen aan allerlei activiteiten, je kunt er naar de film of briden, kortom een ontmoetingsplek in de wijk, die moeten we niet zomaar prijsgeven. In het najaar van 2015 ging Rita samen met vier anderen aan de slag. Dat resulteerde in een geldwervingscommissie. De eerste actie leidde tot een zò grote extra bijdrage van de kerkleden dat 2015 met een veel kleiner tekort kon worden afgesloten. En dat gaf de burger moed en extra daadkracht. In 2016 dreigde weliswaar een kleiner tekort, maar toch zo groot dat de instandhouding nog steeds in gevaar was.

Crowdfunding

Dankzij een crowdfundingactie in de buurt in juni 2016 werd het tekort met een geweldig bedrag tot de helft teruggebracht. Ondertussen had Rita ook een concertcommissie in het leven geroepen om te onderzoeken of concerten in de Wilhelminakerk

tot het standaardrepertoire zouden kunnen behoren. En ook daarvoor trof zij enthousiaste vrijwilligers en konden zij in het najaar van 2016 van start gaan met een concertreeks van 7 benefietconcerten. De opbrengst van de rommelmarkten en de concerten in de afgelopen vier maanden werkten het overgebleven tekort nog weer voor een behoorlijk gedeelte weg. En een zeer verrassende gift van de Vrije Evangelische Gemeente deed de rest. Van hun gift kan de pionier gefinancierd worden en lijkt de kerk voor het eerst in jaren met een positief resultaat af te sluiten.

Op iedere derde zondag van de maand is er van 16.00 tot 17.00 uur een concert te beluisteren. De Wilhelminakerk voelt zich zeer vereerd met de koren en orkesten die graag in dit gebouw met zijn zeer goede akoestiek willen optreden. Omdat de Wilhelminakerk de concerten voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk wil maken, is de entree gratis. Na het concert kan er onder het genot van een drankje nagepraat worden, waarna bij de uitgang een vrijwillige bijdrage zeer welkom is voor de instandhouding van de kerk en haar gemeente. Voor de volgende concertreeks staan alweer gegadigden klaar, zo vertroude Rita mij toe.

Rommelmarkten en nu ook nog concerten?

En zo zijn er nog meer ideeën om het bestaan van de Wilhelminakerk veilig te stellen: van een benefietbridgedrive tot het organiseren van een veiling en van een sponsorloop tot de



** Rita Dijkstra: "...Je moet er toch niet aan denken dat we een tijd tegemoet gaan waar de kerken of gesloten worden of allemaal als appartementengebouwen eindigen?"*

verhuur.

Dat komt ook omdat zij verder kijkt dan de kerkmuren van haar gemeente en de instandhouding ervan. Ze zegt: "Utrecht is een kerkenstad en het zou prachtig zijn als zoveel mogelijk kerken behouden kunnen blijven. Je moet er toch niet aan denken dat we een tijd tegemoet gaan waar de kerken of gesloten worden of allemaal als appartementengebouwen eindigen?" Zij pleit voor het behoud van kerken als plaatsen om je geloof te belijden, spiritualiteit te beleven en stilte te kunnen ervaren. Een plaats voor oud en jong om bezig te blijven met wezenlijke levensvragen en voor activiteiten dicht in de buurt.

Angst en daadkracht

In de kerken worden we geconfronteerd met vergrijzing en teruglopende inkomsten, dat is zeker het geval. Dat kan angstig maken en verlamdend werken. "Maar juist in ons tijdsgewricht komt het erop aan om in actie te komen", aldus Rita Dijkstra. Daarbij zijn er ook andere redenen waarom het niet zo hoeft te blijven. Een Chinees gezegde luidt: "wie het verleden kent, weet de toekomst". Misschien, zo stelt Rita, komt er wel weer een opleving, "omdat de mensen genoeg hebben van alle gekkigheid, grofheid en verspillings, van geweld en veronachtzaming van elkaar en de natuur. Dan is een plek voor (min of meer) gelijkgestemden van belang om je thuis te voelen: het verenigingsleven, de scholen, de politiek en misschien ook wel weer de kerk. De toekomst zal het leren!"

** De foto's van kinderkerk en rommelmarkt zijn van Hans Kramer.*



Mercy Ships, omdat ieder mens kostbaar is

Diaconaat wereldwijd. Omdat betrokkenheid niet ophoudt bij de grens van onze stad, ons eigen land. Er bestaan vanuit wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Utrecht langer lopende contacten. Projecten die een jaar, enkele jaren of soms langdurig gesteund worden. U hebt eerder in Kerk in de Stad kunnen lezen over de band die de gemeente rond de Domkerk heeft met Cuba, en Nieuwe Kerk en Tuindorpkerk met India. Maar het gebeurt ook dat een incidentele ontmoeting veel losmaakt in een gemeente.



* Israël, een jongetje dat door de artsen van Mercy Ships is geholpen aan een gespleten gehemelte.

Christine Hoek,
lid Stedelijke ZWO-commissie

Zo'n indrukwekkende ontmoeting had wijkgemeente Utrecht-West vorig jaar. Hun kerkgebouw De Wijkplaats was een halteplaats tijdens de duizenden kilometers lange fietstocht van dr Tertius Venter. Deze plastisch chirurg is al meer dan vijftien jaar actief als vrijwilliger bij de stichting Mercy Ships. Op het ziekenhuisschip van deze organisatie, de Africa Mercy, worden onder meer operaties uitgevoerd die de kwaliteit van leven van mensen enorm kunnen verbeteren, maar normaal gesproken ver buiten het bereik liggen van de allerarmsten. Het verhelpen van een hazenlip of een klompvoetje levert een wereld van verschil op in toekomstperspectief.

De fietstocht van dr Venter was bedoeld om zoveel mogelijk geld op te halen en zo meer operaties mogelijk te maken. Zijn verhaal tijdens de kerkdienst maakte zoveel indruk op de gemeenteleden van Utrecht-West dat een financiële bijdrage er als vanzelfsprekend kwam en ook nog verhoogd werd door de stedelijke ZWO-commissie.

Kostbaar

De slogan van Mercy Ships is: "omdat ieder mens kostbaar is". Vanuit deze gedachte zetten de medewerkers zich in om, in navolging van Jezus, hoop te geven en genezing te brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden. Het merendeel van de medewerkers van Mercy Ships doet dit werk als vrijwilliger. Artsen en verpleegkundigen, maritiem officiers en technici, maar ook onderwijzers en keukenpersoneel. Ze zetten zich belangeloos in, soms voor een paar weken, soms voor jaren.

DIACONAAAT WERELDWIJD



* Dr Tertius Venter tijdens zijn fietstocht ten bate van Mercy Ships.

Wilt u meer weten over deze bijzondere vrijwilligersorganisatie? Kijk op www.mercyships.nl.

De stedelijke ZWO-commissie steunt in 2017, net als vorig jaar, twee projecten van Kerk in Actie in Colombia. De stichting Mencoldes ondersteunt ontheemden in Bogotá en de Mennonietenkerk in Colombia werkt met het project "Geloven in verzoening" aan vrede en gerechtigheid. Inge Landman, die door Kerk in Actie is uitgezonden voor dit werk, stuurde een persoonlijke groet.

Inge Landman

In Colombia is het eigenlijk vanaf eind november al Kerst. Huizen worden versierd en in de steden wordt van alles opgetuigd: allerlei figuren van ledverlichting, gekleurde lampjes in de bomen en kerststallen in alle soorten en maten.

Het mooiste moment is echter op 7 december, als de 'kaarsjesnacht' wordt gevierd. Oorspronkelijk een katholiek feest waarin het dogma van de 'onbevleete ontvangenis' wordt gevierd. Een eerbetoon aan Maria dat gepaard gaat met een lichtjesfeest.

Het feest is typisch voor Colombia en is een prachtig familiefeest geworden: iedereen gaat de straat op en steekt kaarsjes aan. Er is muziek, eten en drinken en vrienden en familieleden vieren samen. Dit jaar voelde het extra bijzonder.

Na een jaar met zoveel spanning en emoties rond het vredesakkoord was het goed om even een moment van onbezorgdheid te ervaren. Een moment waarin we 's avonds veilig de straat op konden en er saamhorigheid heerste ondanks de diepe verdeeldheid die het land kenmerkt en die weer zo duidelijk zichtbaar werd rond het referendum in oktober.

Moe

Mensen zijn moe. Ze snakken naar de kerstvakantie die hier voor de meesten drie à vier weken duurt.

Wat hebben ze zich ingezet, gestreden, gebeden, geprotesteerd, gevierd, gehuild. In dat alles was er vaak bericht vanuit Nederland, een mailtje, een reactie op een weblog: we denken aan jullie, leven mee. Dat was en is ontzettend belangrijk, want met een nieuw akkoord is het niet zomaar vrede. Er is nog een lange weg te gaan.

Hoopvol kijken we naar de toekomst. Waarin het nieuwe leven ontvangen wordt en misschien wel kan opgroeien in een land zonder voortdurende gewapende

strijd. Kerst voelt anders dit jaar. Intensier, belangrijker. Kunnen we het waar maken met elkaar, om aan de vrede te bouwen?

Heel hartelijk dank voor jullie onmisbare betrokkenheid bij en ondersteuning aan het project Geloven in Verzoening, Que Dios les bendiga, Gods zegen gewenst.

Auteur is uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Colombia www.kerkinactie.nl/bloglandman www.facebook.com/lingeincolombia

FELIZ NAVIDAD!

Een kerstgroet vanuit Colombia

Over de vrijheid van een christenmens

Steven Slappendel

'Vrijheid' is het jaarthema van Vorming en Toerusting in de Nicolaïkerk. Dit thema klinkt uiteraard ook door in 2017, het jaar waarin we 500 jaar Reformatie herdenken.



* Gospelzangeres Joany Muskiet treedt 25 januari op in de Nicolaïkerk.

Op maandag 16 januari start een kring over één van de kern teksten van de kerkhervorming, Maarten Luthers 'Over de vrijheid van een christenmens'. In deze kring staan we stil bij het besef dat elk mens geroepen is om vrij te zijn. Luther ontdekte opnieuw dat we als mens gerechtvaardigd zijn voor God door het geloof alleen en dus niet op grond van onze 'werken'. Ieder mens staat persoonlijk 'voor God'. Dat maakt hem of haar vrij. Geen kerk, bisschop, paus of wie ook maar staat tussen de mens en God. De gevolgen van de Reformatie zijn enorm geweest in Europa. Breed drong het besef door dat

ieder mens uniek is en dat allen gelijk zijn voor God. Dit inzicht betekende een bom onder het sociale bestel van die dagen in Europa en een revolutionaire boodschap in een standensamenleving van adel en geestelijkheid, van boeren en lijfeigenen. Vrijheid zit voortaan diep in ons menselijke levensgevoel. Tegelijk heerst er vaak onder mensen ook een onbehagen: we willen wel vrij zijn,

maar kunnen we het ook? Doet deze proclamatie van vrijheid wel recht aan het soms zware verleden dat mensen en volkeren met zich mee zeulen?

Op de eerste twee avonden (maandag 16 en 30 januari) lezen we Luthers tekst. De tekst is theologisch niet heel moeilijk. Op de derde avond (13 februari) reageren twee van onze gemeenteleden, filosoof Cees Zeistra en psychotherapeut Arthur Hegger op Luthers christelijke vrijheids-ideaal. Hoe haalbaar is het allemaal, en worden we niet door de actualiteit ingehaald? De kring is in de Tuinzaal, ingang Nicolaasdwarstraat en begint om 20.00 uur.

Muziekavond

Op woensdag 25 januari is om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, in de Nicolaïkerk een muziekavond met Joany Muskiet: 'Gospel, het lied van de vrijheid!'. Weinig muziekgenres zijn zo sterk verbonden met (on)vrijheid als de

gospels en negrospirituals. Gegrond in de Bijbelse verhalen en ontstaan in de tijd van de slavernij, gaven zij steun en hoop waar eigenlijk geen hoop meer was. Zangeres Joany Muskiet neemt ons een avond lang in woord en zang mee in de geschiedenis en

symboliek van de gospel. Ga mee op ontdekkingsreis! Om alvast te noteren in de agenda voor dinsdag 7 februari, 20.00 uur, avond rond opvoeding met Jos de Kock: Vrijheid en recht. Idealen in de (christelijke) opvoeding. Meer informatie: www.nicolaïkerk.nl.

Mee naar Ghana?

Komende zomer brengen we weer een bezoek aan onze vrienden in Ghana en u of jij kunt mee! Een unieke kans om kennis te maken met de betekenis van geloof en kerk in Ghana, door het contact met de mensen van de La Nativity Presbyterian Church. Met deze kerk in de Ghanese hoofdstad Accra hebben we als Protestantse Gemeente Utrecht al vele jaren een vriendschapsband.

Heb je interesse om mee te gaan? Laat het ons dan weten via ghanacomite@gmail.com. Ook vragen kun je uiteraard stellen. Het maximumaantal delegatieleden is acht. De exacte verblijfperiode stellen we binnenkort vast in overleg met de mensen die naar Ghana zullen reizen en de kerk daar.

Bob Lapajian, voorzitter Ghana-comité PGU

Ineke van Keulen

Op woensdag 25 januari vindt de tweede avond plaats in een serie van vier onder de titel 'Leven met Kracht en Kwetsbaarheid', georganiseerd door de pastores van de Pauluskerk en de Tuindorpkerk. De eerste avond vond plaats op 26 oktober vorig jaar en ging over leven met een handicap. De tweede avond, in de Pauluskerk, gaat over dementie en haar gevolgen ('Dement – en dan?').

Dementie is een ziekte die vaak geleidelijk aan ontstaat. Langzaam dringt het door dat iemand dingen vergeet of zaken door elkaar haalt. Degene die dit overkomt, raakt in verwarring en gaat zich onveilig en angstig voelen. Maar ook voor familie, partner en vrienden is het een pijnlijk proces.

Naasten voelen het soms als weinig zinvol om op bezoek te gaan, als degene om wie je geeft je niet eens meer herkent. Wat doet dementie met degene die dit proces moet doormaken, maar ook: wat doet het met je als partner, als kind, mantelzorger of professional? En: waarom heeft de huidige maatschappij zo'n moeite

Thema-avond over dementie



* Kees van der Zwaard.

met leven dat niet-volmaakt is? Heeft het geloof ons hierin nog een richting te bieden? Over deze en dergelijke vragen willen we deze avond met elkaar nadenken en in gesprek gaan.

Pastor Jos Hettinga zal de avond inleiden. Hij werkte 26 jaar (tot zijn pensioen) in het verpleeghuispastoraat, met als specifieke taak aandacht voor dementerenden en hun familie.

Locatie: Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19. Vanaf 19.45 uur inloop en koffie. Deelname is gratis (voor onkosten is er een uitgangscollecte). Wie opgehaald wil worden kan de autodienst bellen: 2732 440 voor de Tuindorpkerk en voor de Pauluskerk: 06-2331 6086. Voor eventueel meer informatie de mailadressen: martens@stmartinusutrecht.nl of evankeulen@ziggo.nl.

Op donderdag 2 februari is de derde avond in voornoemde reeks. Dan zal acteur Kees van der Zwaard in zijn theatervoorstelling "Alz... enzo..." op een andere manier op het thema dementie ingaan. De voorstelling is toegankelijk voor een breed publiek van mensen binnen en buiten de kerken. Kaartverkoop aan de zaal vanaf 19.15 uur. Kaarten kosten € 7,50 en voor CJP en U-Pashouders vijf euro. Voorverkoop via evankeulen@ziggo.nl.

Een aarde boordevol hemel - de Bergrede als eyeopener

Kees Wijnen

Het zijn verwarrende tijden. Politiek populisme, religieus radicalisme, herlevend nationalisme, racisme, het steeds harder botsen van identiteiten: het roept bij velen een gevoel van onbehagen op.

Om je heen zie je een mens- en wereldbeeld groeien dat vaak op een agressieve manier de nadruk legt op de bedreigde eigenheid, op de eigen afkomst, de eigen cultuur en geschiedenis. De kleine wereld van het eigen ik en de eigen groep tegenover de rest. Individuele verlangens worden vereenzelvigd met het groepsbelang en zelfs het algemeen belang. In plaats van ge-

lijkheid wordt de uniekheid van de eigen groep benadrukt. En dan is daar nog de allesbeheersende economie, het rendementsdenken, de bonuscultuur, de kloof tussen politiek en burger. Kortom, verwarrende tijden.

Als er één ding duidelijk is, is het wel dit: complexe problemen kennen geen simpele oplossingen. Ook de Bijbel geeft die niet. Wel kunnen bijbelverhalen, zoals de Bergrede, onze ogen openen voor een andere manier van kijken naar de werkelijkheid om ons heen.

Augustinus schrijft dat je deze leerrede van Jezus kunt lezen als een oefening om onze ogen te openen voor een leven 'hem achterna'.

De Bergrede als een wegwijzer om stap voor stap tot God te komen, als een weg van buiten naar binnen.

En je kunt – in navolging van de profeten – dit gedeelte uit het evangelie van Mattheüs lezen als een weg van binnen naar buiten. Dan zet ze radicaal het mes in onze schijnorde, verstoort die, laat ze zien hoe groot de nood van de wereld is. De Bergrede als een profetenmantel om de schouders van Jezus' leerlingen. In vijf vieringen zullen wij delen

uit de Bergrede lezen en die verbinden met de actualiteit van vandaag.

Tussen waanzin en bezonnenheid waakzaam en ook verloren, ondragelijke weelde en armoedigheid, moet ik u toebehoren.

Soms sta ik in dit evenwicht als een pijl trillende opgericht, dan is het als in sommige dromen, dat men schreeuwen moet, maar geen geluid wil komen.

Vasalis

Musical Mozes

Steven Slappendel en Anne-Marie Rutgers

In de jaren 2008 tot en met 2012 zijn in de Marcus- en Nicolaïkerk drie succesvolle musicalprojecten uitgevoerd door basisschoolkinderen uit Utrecht-Zuid. Kinderen met verschillende achtergronden en geloven hebben in deze jaren musicals gezongen en gespeeld over Jozef, Mozes en Noach. De decors, kleding en alles om de musicals heen werd gemaakt en geregeld door betrokken vrijwilligers.

Inmiddels is er een nieuwe groep basisschoolkinderen aangetreden die aan de genoemde musicalprojecten niet heeft meegedaan, maar zich nu graag willen inleven in de rollen van Mozes en Mirjam. Het is daarom tijd om de musical 'Mozes' weer van de plank te pakken en uit te voeren met een nieuwe groep kinderen in Utrecht-Zuid. De kinderen komen door het zingen en spelen in de musical op een eigentijdse manier in aanraking met het verhaal van Mozes en de uittocht van het volk Israël uit Egypte naar Kanaan. In de musical komt een aan-

tal thema's uit de verhalencyclus over Mozes aan de orde: roeping, uittocht, vorming van een volk, wetgeving, enz.

De tekst van de musical 'Mozes' is geschreven door prof. dr Karel Deurloo, emeritus-hoogleraar Oude Testament aan de Universiteit van Amsterdam. De muziek is geschreven door Ko Zwanenburg, cantor van de Nicolaïkerk. Hij zal ook de muzikale leiding weer op zich gaan nemen. De uitvoeringen zijn gepland op 19 en 20 mei in de Marcuskerk en op 21 mei in de Nicolaïkerk.

Meedoen?

Basisschoolkinderen kunnen meedoen. Van hen vragen we dat ze in groep 4 of hoger zit, dat ze op de repetities aanwezig kunnen zijn (op zondagmiddag 12.00 tot 14.00 uur) en ook zelf thuis oefenen, dat ze meegaan met het kampweekeinde (24-26 maart) en dat ze alle uitvoeringen mee kunnen doen.

Aanmelden: uiterlijk 13 januari bij Anne-Marie Rutgers of Annet Visser via informatie@musical-mozes.nl. Informatie: www.musical-mozes.nl.

zondag 8 januari Mattheüs 5: 1-16 God zien ds Harry Wim Wierda
zondag 5 januari Mattheüs 5: 38-46 een antwoord aan het kwaad pastor Huub Schumacher
zondag 22 januari Mattheüs 6: 9-13 zoals in de hemel zo ook op aarde ds Toos Wolters
zondag 29 januari Mattheüs 6: 19-34 bevrijd van de angst verhaal halen
zondag 5 februari Mattheüs 7: 24-27 wat is wijs om te doen? ds Toos Wolters

Alle vieringen worden gehouden in de Johanneskerk, Moezeldreef 400, Utrecht Overvecht en beginnen om 10.30 uur.



* Eric Goede - Openheid – brons 45 centimeter.

Leerhuisavond Kerk en Israël

Op 23 januari is er weer een leerhuisavond van de Werkgroep Kerk en Israël. Thema is: Stromingen in het Jodendom. De avond staat onder leiding van Tirtzah Middleton en de locatie is weer dezelfde: Broestraat 12, dat is in het Thomas à Kempishuis (bij de Gerardus Majellakerk). Daar is parkeren gratis. Vlakbij is een bushalte waar onder meer lijn 18, 19, 28, 37, 38, 39 stopt. Inloop is vanaf 19.45 uur, de avond begint om 20.00 uur en sluit om 22.00 uur. Bijdrage voor koffie of thee bedraagt twee euro.

De volgende leerhuisavond is op 22 maart en ook is de datum van de Yom haShoah-herdenking al vastgesteld: 30 april.

Muzikaal onthaal Excelsior op ouderensoos

Op 19 januari is er een bijzondere soosmiddag in de Marcuskerk. Het Politie Muziekgezelschap Excelsior brengt dan zijn Nieuwjaarsconcert ten gehore in het gebouw aan de Wijneinsteinlaan 2. De middag begint om 14.30 uur met een lied en een meditatie. Om 15.00 uur begint het muziekgezelschap met zijn concert tot ongeveer 16.10 uur. Daarna is er nog gelegenheid voor een kop koffie of thee en nog wat bijpraten. Ook niet-leden van de Soos zijn van harte welkom!

'Die vuile prolietanten'

Krijg nou wat. Vorige maand had ik in Kerk in de Stad een vlamvend verhaal geschreven over mijn jeugdige wraak op 'die vuile prolietanten', verantwoordelijk voor de moord op twintig monniken in Gorinchem in 1572. Toen ik daarover in de geschiedenisles op de lagere school hoorde was mijn katholieke hart geraakt en ik besloot op de vrije woensdagmiddag de ruiten van de protestantse school in de buurt in te trappen. Maar wat blijkt? Ik heb de verkeerde ruiten ingetrapt. Het waren de ruiten van de openbare Beatrixschool die eraan gingen. Ik had een paar straatjes verder moeten gaan, naar de Verlengde Hoogravenseweg waar de protestantse school stond.

Dit weet ik nu dankzij lezeres mevrouw De Jager-Schreuders. Ze tikte mij met een vriendelijke brief op de vingers. De school die ik had moeten bekogelen was de hervormde school 'van Meester De Raadt' op de Verlengde Hoogravenseweg. 'Wij waren hervormd, dus ik ging naar die school,' schrijft mevrouw De Jager. 'Ik ben nu 85 jaar en weet het nog heel goed.' Onder het lezen van haar brief voelde ik mijn wangen steeds harder gloeien. Meer dan een halve eeuw heb ik in de veronderstelling geleefd de juiste ruiten ingetikt te hebben. Naar nu blijkt een kapitale vergiswraak. Ik heb mevrouw gauw gebeld en het allemaal uitgelegd. Ze vond het best een mop. Gelukkig maar. Ik heb nog geprobeerd de bovenmeester van de Beatrixschool te achterhalen voor excuus en schadevergoeding. Maar helaas, het gebouw is onlangs met de grond gelijk gemaakt.

Werend Griffioen

(vervolg van voorpagina)

Dat er grote verschillen zijn in hoogte van bijdragen is dus niet erg. Waar wel al jaren zorgen over zijn, is de leeftijdsopbouw van de betalende leden; de kerk vergrijst. In veel kerken zien we dat ook op zondagochtend in de kerkbanken om ons heen. Maar kijkt u eens naar het taartdiagram: voor wat betreft de bijdragen in 2016, valt het met die vergrijzing wel mee. Voor de hele PGU geldt dat de dertigers en veertigers bijna net zoveel bijdragen als de ouderen. Dat is misschien best een verrassend beeld.

In een schema is de leeftijdsopbouw van de bijdragen verder gedetailleerd. Als het u duizelt van alle cijfertjes, kijkt u dan vooral naar de kleuren. Per wijk is te zien welke leeftijdsgroepen het meeste bijdragen. Duidelijk blijkt dat Jacobikerkerk en de Nieuwe Kerk de wijken zijn met een jonge populatie, die daar een groot aandeel heeft in de Kerkbalans-inkomsten. Bethel, Johannes, Wilhelmina, Marcus en West hebben relatief veel oudere leden. Vergrijzing en krimp zijn daar reëel. Maar dat betekent niet dat alle inkomsten op korte termijn verdwijnen. De oudere leden zijn trouw: een echtpaar dat nu 70 jaar is, en al jarenlang bijdraagt aan de wijkgemeente waarmee het zich verbonden weet, blijft dat waarschijnlijk doen, zelfs als één van beide partners komt te overlijden. Dus het kan nog wel vijftien of twintig jaar duren voordat zo'n bijdrage wegvalt. Wat is oud tegenwoordig? De auteur van dit artikel wordt binnenkort 60 jaar, maar heeft nog niet het gevoel dat hij bijna bejaard is.

Er zijn dus jongere, 'middelbare' en oudere wijken. Samen vormen

Kerk vergrijst verder



* Kerkbalansbijdragen 2016 per leeftijdsgroep.

ze de Protestantse Gemeente Utrecht en samen zoeken ze oplossingen voor de toekomst. In en tussen diverse wijkgemeenten vindt overleg plaats over samenwerking. Dus ook stedelijk geldt: mijn kerk verbindt jong en oud.

Deze en soortgelijke cijfers worden ook gebruikt door de kerkrentmeesters bij het maken

van beleidsplannen van de wijken en van de PGU als geheel. Als u alleen 'anoniem' bijdraagt, bijvoorbeeld door een gift op de bankrekening van de wijk, is dat minder zichtbaar. Meebetalen via de Kerkbalans geeft meer inzicht in de financiële betrokkenheid.

We zijn blij met alle leden die trouw bijdragen aan hun wijkgemeente. En als alle leden, jong

en oud, nog eens nagaan of er bij deze Actie Kerkbalans iets extra mogelijk is ten opzichte van vorig jaar, kunnen we ook in 2017 het totaal aan Kerkbalans-inkomsten op peil houden.

Nieuw: doorlopende incasso

De Actie Kerkbalans wordt gehouden voor uw eigen wijkgemeente. U ontvangt daarom een brief en een folder van en over uw eigen wijk. Daarnaast is er het toezeggingsformulier (met acceptgiro). Op het formulier staat vermeld hoeveel u in 2016 heeft toegezegd en hoeveel u hebt betaald. Omdat Kerkbalans al in december wordt voorbereid, zijn dat de betalingen die tot en met november 2016 zijn ontvangen.

Veel goede doelen vragen aan hun donateurs om een maandelijkse bijdrage, die automatisch wordt geïncasseerd totdat de gever deze wijzigt of beëindigt. Deze manier van bijdragen is bij de Actie Kerkbalans 2016 op proef ingevoerd bij de Nieuwe Kerk. In deze (relatief jonge!) wijkgemeente vond men het jaarlijks opnieuw invullen van een formulier omslachtig en ouderwets.

Dit is een succes gebleken en daarom wordt deze nieuwe be-

De penningmeester van de Nieuwe Kerk over de in 2016 ingevoerde 'doorlopende incasso':

"In 2016 zijn we in de Nieuwe Kerk gestart met de optie voor doorlopende incasso's. Voor onze leden betekent dit meer gemak. Er kan online worden toegezegd en de incasso loopt gewoon door in het nieuwe jaar, waar voorheen nog wel eens werd vergeten om een nieuwe gift toe te zeggen. Voor de Nieuwe Kerk is het fijn om meer zicht te hebben op toekomstige inkomsten, die op deze manier ook stabiel worden. Het begroten wordt op deze manier steeds makkelijker, zodat er ook betere beslissingen kunnen worden genomen door kerkrentmeesters en kerkenraad. Hopelijk lukt het de komende jaren het aandeel doorlopende incasso's verder te vergroten."

taalmogelijkheid nu voor alle wijken ingevoerd. Op het formulier treft u deze als eerste aan: automatische incasso – doorlopend 2017 en verder, twaalf keer per jaar. Als u voor deze optie kiest, wordt de door u opgegeven bijdrage dus maandelijks geïncasseerd, ook na 2017. En u ontvangt volgend jaar bij de Actie Kerkbalans geen toezeggingsformulier, maar een brief om u over uw doorlopende bijdrage te informeren. U hoeft vervolgens niet meer te reageren, maar verhogen (of verlagen of stoppen) mag natuurlijk wel.

Andere vormen van toezeggen

Vindt u het invullen en inleveren of opsturen van het Kerkbalansformulier omslachtig? U kunt in plaats daarvan uw toezegging heel eenvoudig opgeven via de website van de Protestantse Gemeente Utrecht: www.pgu.nu/kerkbalans. U ontvangt dan direct een bevestiging via e-mail.

Door uw toezegging voor tenminste vijf jaar vast te leggen in een overeenkomst met de PGU, is uw bijdrage - onder voorwaarden - volledig aftrekbaar van de belasting. Inmiddels is al voor meer dan tien procent van alle kerkbalansbijdragen een dergelijke overeenkomst afgesloten. Op www.pgu.nu/periodiekegift vindt u meer informatie over dit 'slim geven'.

Maar of u nu meedoet aan Kerkbalans met het traditionele formulier en de acceptgiro, of toezegt via internet en automatisch betaalt, alle bijdragen zijn welkom en nodig.



Bijdragen Kerkbalans 2016			Percentage van het totaalbedrag per leeftijdsgroep per wijk																
Wijk	Aantal	Bijdrage	18-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100+
EUG Janskerk	111	€ 65.986	0,2	0,3	0,3	1,4	6,4	10,0	8,1	19,3	23,5	17,2	4,3	4,3	1,5	3,0	0,0	0,0	0,0
Jacobi	335	€ 221.139	0,2	9,6	14,3	20,3	12,4	3,8	6,5	3,3	6,8	3,1	2,8	3,3	5,2	4,8	2,5	1,1	0,0
CP Dom	212	€ 109.155	0,1	0,6	0,3	2,7	2,2	3,0	6,5	8,5	12,2	13,4	11,9	14,5	7,6	4,6	10,5	0,0	1,4
Bethel	215	€ 54.109	0,1	0,9	2,6	0,7	3,2	5,7	6,0	4,8	8,8	14,1	9,7	4,2	14,8	17,7	5,5	1,1	0,0
Oranje	59	€ 16.812	0,0	5,9	4,8	5,9	4,8	10,3	1,8	6,0	8,6	12,8	5,5	14,3	6,8	9,9	2,1	0,6	0,0
Johannes	288	€ 90.650	0,2	0,0	0,3	0,8	1,2	4,0	5,6	10,3	4,4	8,3	9,7	13,5	21,1	13,5	3,2	3,2	0,7
Nwe kerk	218	€ 164.195	1,8	10,2	23,6	17,1	15,1	8,8	4,4	6,6	0,9	2,8	1,4	1,8	2,1	2,0	1,1	0,4	0,0
Tuindorp	283	€ 156.287	0,1	0,5	0,5	0,8	5,4	4,8	3,4	12,6	19,9	8,6	6,8	12,6	6,3	7,5	8,9	1,3	0,1
Wilhelmina	136	€ 56.241	0,1	1,6	0,8	1,4	1,2	0,3	1,5	6,6	9,2	10,2	9,1	11,5	14,3	18,0	11,5	2,6	0,3
Nicolai	241	€ 131.935	0,1	0,2	5,5	1,8	6,8	6,7	14,6	4,5	11,8	19,5	6,6	3,4	9,0	7,9	1,6	0,0	0,0
Marcus	230	€ 86.383	0,0	0,3	0,5	3,8	2,3	5,7	9,5	6,9	12,3	7,3	6,2	10,0	19,6	12,9	2,3	0,0	0,5
West	262	€ 108.433	0,1	2,9	6,6	2,1	3,3	4,5	2,4	2,0	3,1	5,4	6,2	17,2	13,3	16,1	11,2	3,5	0,1
PGU totaal	2.590	€ 1.261.325	0,3	3,6	7,1	7,0	6,8	5,4	6,2	7,2	9,6	8,9	6,0	8,2	9,0	8,3	4,9	1,1	0,2

Inluidmomenten door heel het land

(vervolg van voorpagina)

Direct na de recordpoging op zaterdag 21 januari klinken om 13.00 uur de klokken van de kerk op het Damplein en andere kerken in de stad. Tegelijkertijd klinken kerkklokken door heel Nederland, op meer dan honderd plaatsen organiseren gemeenten

en parochies eigen Inluidmomenten.

Vorig jaar luidden de kerkklokken op ruim veertig plaatsen. Ook dit jaar luiden Bekende Nederlanders en lokale beroemdheden de klok van Groningen tot Maastricht.

Ze vragen hiermee aandacht voor de waarde van de kerk in hun (woon)plaats. Journalisten zijn van harte welkom om een

verslag van dit Inluidmoment te maken. En het is een uitgelezen kans om vrijwilligers betrokken bij de kerk of Kerkbalans in het zonnetje te zetten.

Meer informatie

De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari. Kijk voor meer informatie over de recordpoging op www.kerkbalans.nl/recordpoging.

Ouders en kinderen welkom bij recordpoging Ernst en Bobbie

Ernst en Bobbie kunnen het record klokkenluiden niet met z'n tweeën breken. Alle kinderen en hun (groot)ouders zijn van harte welkom om met de recordpoging mee te doen. Het programma begint zaterdag 21 januari om 12.15 uur in de Domkerk. Samen met Ernst en Bobbie oefenen de kinderen eerst in de Domkerk. Ernst en Bobbie zorgen voor een oorverdovend, energiek feestje. Wees op tijd, want vol is vol! Laat weten dat u erbij bent op kerkbalans.nl/recordpoging en neem uw oordoppen mee!



Begrotingen 2017 ter inzage

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad Groot van 7 december 2016 zijn de begrotingen 2017 van de Diaconie der Protestantse Gemeente Utrecht en de Protestantse Gemeente Utrecht conform Ordinantie 11-7-1 PKO voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad Groot. Beide begrotingen liggen, overeenkomstig het bepaalde in Ordinantie 11-7-2 PKO en artikel 4.3.3 Plaatselijke Regeling, gedurende een week na verschijning van dit blad, dus tot en met 6 januari 2017, ter inzage op het Bureau PGU (graag even vooraf bellen). Tevens kunnen de stukken worden opgevraagd bij het bestuurssecretariaat van de PGU (Karin Oostenbruggen) p/a Bureau PGU: Margaretha van Parmadreef 14 (3561 SR) Utrecht, tel. 030-2737540, e-mail: bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl

Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de inzageperiode, schriftelijk of per mail worden ingebracht bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, Teunis van Kooten, p/a Bureau PGU.

AGENDA



dagelijks (behalve zondag)
12.30 uur Domkerk,
middaggebed

elke maandag
7.00 uur Domkerk,
ochtendgebed

elke dinsdag en donderdag
7.30 uur Nicolaïkerk (kosterij),
ochtendgebed

elke woensdag
8.40-9.00 uur
Johannescentrum,
ochtendgebed

elke woensdag
17.30 uur Johannescentrum,
Hanna's herberg

zaterdag 31 december
15.30 uur Domkerk,
Zaterdagmiddagmuziek
met onder meer Jan Hage -
Triosonates 525-530 van J.S.
Bach

donderdag 5 januari
14.30 uur Huiskamer
(Hobbemastraat 41), inloop
14.30 uur Marcuskerk,
Ouderensoos
17.30 uur Marcuskerk, eetcafé



* Op de leerhuisavond van de werkgroep Kerk en Israël op 23 januari gaat het over stromingen in het Jodendom. Dit zijn zilveren torarolhouders (foto Peter van der Ros).

zaterdag 7 januari
11.00 uur Wilhelminakerk,
maandelijkse rommelmarkt
15.30 uur Domkerk,
Zaterdagmiddagmuziek
Nieuwjaarsconcert met
Domorganist Jan Hage

maandag 9 januari
19.00 uur Huiskamer, meditatie



* Het Orgel Trio (HOT) draagt op 15 januari zijn speelse steentje bij aan de Nieuwjaarsduik in de Nicolaïkerk.

woensdag 11 januari
10.00 uur Huiskamer
(Hobbemastraat 41), Kring
Bijbel en Kunst over Jozua
20.00 uur Domkerk, avond
over geloofsopvoeding (eerste
van vier)

donderdag 12 januari
14.30 uur Huiskamer, inloop

vrijdag 13 januari
19.30 uur Huiskamer,
filmavond vertoning 'Amélie'

zaterdag 14 januari
15.30 uur Domkerk,
Zaterdagmiddagmuziek met
solistensemble Cantores
Martini en David van Ooijen
op luit

zondag 15 januari
12.00 uur Nicolaïkerk
'Het meisje bij de bron' – Finse
liederen door binnenstadskoor
Zangria
12.30 uur Nicolaïkerk,
doorlopend programma
Nieuwjaarsduik met veel zang
13.00 uur Nicolaïkerk 'Klokken
luiden het jaar in...' door
stadsbeiaardier Malgosia Fiebig
14.00 uur Nicolaïkerk Boogie
Woogie in de Stijl met Het
Orgel Trio
15.00 uur Domkerk, inluiden
nieuwe jaar met onder andere
rondleidingen
16.00 uur Wilhelminakerk,
concert Nota Bene
17.00 uur Nicolaïkerk, vesper
met muziek uit het Oostblok
19.00 uur Huiskamer, meditatie
maandag 16 januari
20.00 uur Tuinzaal bij de
Nicolaïkerk, Luther kring I

donderdag 19 januari
14.30 uur Huiskamer, inloop
14.30 uur Marcuskerk,
Ouderensoos met
Nieuwjaarsconcert Excelsior
17.30 uur Marcuskerk, eetcafé

zaterdag 21 januari
15.30 uur Domkerk,
Zaterdagmiddagmuziek met
Domorganist Jan Hage en

sopraan Tanja Obalski met David
van Ooijen op luit
18.00 uur Aloysiuskerk, viering
in kader Gebedsweek voor de
Eenheid van de christenen

zondag 22 januari
12.00 uur lutherse kerk,
voordracht over religies in India
door Christiane Karrer
17.00 uur Janskerk, Choral
Evensong Schola Davidica

maandag 23 januari
20.00 uur Thomas à Kempishuis
(bij Gerardus Majellakerk),
leerhuisavond Kerk en Israël
over stromingen in het
Jodendom

woensdag 25 januari
14.00 uur Parc Transwijk,
Utrecht Lezing over 'ouder
worden' door Gerrit
Wolfswinkel
20.00 uur Domkerk, avond over
geloofsopvoeding (tweede van
vier)
20.00 uur Nicolaïkerk,
muziekavond met Joany Musket
20.00 uur Pauluskerk, thema-
avond over dementie (tweede in
reeks)

vrijdag 27 januari
20.15 uur Nicolaïkerk,
koorconcert door Basilius
College www.basilius.weebly.com

zaterdag 28 januari
15.30 uur Domkerk,
Zaterdagmiddagmuziek met
koor, solisten en barokorkest van
de Domcantorij

maandag 30 januari
20.00 uur Tuinzaal bij Nicolaïkerk,
Luther kring II

donderdag 2 februari
20.00 uur Domkerk, Choral
Evensong & Pub met
Domcantorij
20.00 uur Tuindorpkerk,
theatervoorstelling Kees van
der Zwaard over 'Alz... enzo'
20.15 uur Nicolaïkerk, nieuwe
muziek van en door studenten
HKU www.nicolaiconcerten.nl



Protestantse Gemeente Utrecht
Algemene Kerkenraad

UITNODIGING VOOR DE

NIEUWJAARSRECEPTIE 2017

Alle medewerkers, gemeenteleden en relaties van de Protestantse Gemeente Utrecht zijn van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie die op donderdag 12 januari 2017 van 19.00 – 21.00 uur in de Jacobikerk wordt gehouden. Onder het genot van een hapje en drankje is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Wij hopen u op 12 januari te ontmoeten!

Met vriendelijke groeten,

René van Bommel
Voorzitter Algemene Kerkenraad

Margaretha van Parmadreef 14, 3561 SR Utrecht T 030 2737 540
E bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl | www.pgu.nu



De Algemene Kerkenraad maakt bekend dat hij in zijn vergadering van 7 december 2016 heeft herverkozen de heer René van Bommel tot diaken in de functie van voorzitter van de Algemene Kerkenraad (ambtsdrager in de zin van Ordinantie 3-6-5 en 4-9-2 PKO).

De verkozenen heeft zijn roeping aanvaard.

Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de verbintenissen kunnen uiterlijk binnen vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de Algemene Kerkenraad ter attentie van T. van Kooten (scriba), Margaretha van Parmadreef 14, 3561 SR Utrecht worden ingediend.

(advertentie)

Een vaste burcht is onze God.

In Christus ontslapen

Hebe Charlotte Kohlbrugge

*Utrecht 8 april 1914

† Utrecht 13 december 2016

Hebe's leven was gestempeld

- door de Bekenkende Kirche van de jaren 1936 – 1939, met Ds. Martin Niemöller, waar ze mocht ervaren dat kerk-zijn de volle inzet van je leven vraagt,
- door het verzet in de Tweede Wereldoorlog, waarvoor zij de Bronzen Leeuw en de Medal of Freedom kreeg,
- door haar werk voor Oost-Europa, waarvoor zij een eredoctoraat ontving van de Karelsuniversiteit Praag en van de Theologische Faculteit Kolozsvár, Roemenië.

Zonder haar samengaan met haar zuster Hanna was dit werk niet mogelijk geweest.

Wij zullen haar Kerstbrief missen.

Namens de familie:
Martine en Floris Vijftigschild - Kohlbrugge, Meppel

Namens alle vrienden, die een levend aandeel hadden in haar werk:
Hans en Koosje van der Horst, Boxmeer

Correspondentieadressen:

Tuinweg 5
7944 AB Meppel

Pastoorbiest 27
5831 HJ Boxmeer

De gedachtenisdienst in de kerk van de Evangelische Broedergemeente te Zeist en de bijzetting in het familiegraf op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Amerongen hebben plaats gevonden op 21 december 2016.

Citypastoraat Domkerk



www.domkerk.nl

Op Oudejaarsavond om 19.00 uur is er in de Domkerk een mooie en ingetogen vesper. Welkom om het jaar af te sluiten op deze wijze. Voorganger in de vesper is ds Netty de Jong-Dorland. In januari start de Domkerk met een dienst van Schrift en Tafel om 10.30 uur. Zondag 8 januari is het feest van Driekoningen (zie elders in deze Kerk in de Stad). Zondag 15 januari vieren we de Doop des Heren. In deze dienst worden gedoopt: Marcus, zoon van Cynthia van Zwol en Martijn van Leeuwen, Mattia, zoon van Jaap Tuijn en Els Rose en Dawood Rabiei.

EUG Oekumenische Studentengemeente (Janskerk)



www.eug-janskerk.nl

Bij de start van 2017 gaat de EUG door op zoek naar beelden van Maria uit de traditie. Zowel bij de vlucht naar Egypte als de ontvangst van de drie wijzen uit het Oosten, heeft Maria haar eigen rol in het verhaal. In apocriefe verhalen wordt de vlucht ook beschreven, en daar gebeuren er verscheidene wonderen onderweg. Deze laten iets zien van wie Jezus en zijn ouders zijn, en laten al iets van het nieuwe dat gebeurt zien. Dat is een goede opmaat naar de cyclus 'Evangelische wonderverhalen'. We verdiepen ons in het eigene van het kerstkind Jezus. We horen verhalen hoe hij zijn hemelse Vader belichaamt in zijn aardse contact met gewone mensen. Hij raakt onze werkelijkheid met hemelse handen aan, waardoor wij en onze wereld veranderen. Wat wij wonderen noemen zijn tekenen van de nieuwe werkelijkheid van God, die binnenbreekt in onze oude wereld. Het goede van Gods komende Koninkrijk is dan aanwezig. We laten ons hierover onderrichten door de evangelist Lukas, aan de hand van wat minder bekende wonderverhalen.

Wees aanwezig in de vieringen in de Janskerk om te ervaren hoe deze verhalen vorm krijgen in een EUG-viering!

Johannescentrum (Overvecht)



Johannescentrumgemeente
voor zoekers en zieners

www.johannescentrum.nl

Op 1 januari 2017 is er om 11 uur een ochtendgebed in het Johannescentrum, waarin natuur-

lijk ook gelegenheid is om elkaar al het goede voor het nieuwe jaar te wensen. Vanaf 8 januari starten we met een serie vieringen rond het thema 'een aarde boordevol hemel - de Bergrede als eyeopener'. Meer informatie hierover vindt u elders in dit blad en op de website van het Johannescentrum: www.johannescentrum.nl of op onze facebookpagina: [facebook.com/johannescentrum](https://www.facebook.com/johannescentrum).

Marcus-Wilhelmina



www.marcus-wilhelminakerk.nl

Marcus-Wilhelminakerk

Op zondag 1 januari kunnen we elkaar om 10.00 uur een gezegend 2017 wensen, onder het genot van een kopje koffie. Om 10.30 uur begint de viering, waarin ds Hans Koops voorgaat. Op zondag 8 januari gaat ds Hans Koops voor. Zondag 15 januari is de voorganger in de Marcuskerk ds Harry Zeldenrust. Om 17.00 uur is er een vesper in de Nicolakerk. Zie voor meer informatie onder Vespers in Zuidoost. Zondag 22 januari, in de gebedsweek voor de eenheid van de Christenen, is er een oecumenische viering in de Marcuskerk. Voorgangers zijn ds Hans Koops en pastor Hans Harmsen. Medewerking wordt verleend door Gerberjan, het koor van de Johannes-Bernardus. Zondag 29 januari vieren we het Heilig Avondmaal. Voorganger is ds Hans Koops. Medewerking wordt verleend door de Marcuscantorij onder leiding van Karel Demoet.

Marcuswijk

Op 5 en 19 januari is er weer eetcafé. Er wordt gewerkt met een wachtlijst in geval het aantal aanmeldingen de 25 overschrijdt. Aanmelden via sameneten@marcuscentrum.nl of 030-274 5036. De eerste bijeenkomst van de ouderensoos in het nieuwe jaar is op 5 januari. We hebben dan een 'eigen middag' met veel gezelligheid en de oliebolletjes zullen niet ontbreken! Ook wordt het programma t/m mei bekend gemaakt. De tijden zijn zoals vanouds: om twee uur is de deur open en half drie beginnen we in de grote Marcuszaal. We sluiten om half vijf. Hebt u behoefte aan vervoer met de Zuidbus en staat u nog niet op het lijstje, bel dan met Kees of Dina Bouman, telefoon 879 5340. Bijdrage in de kosten: € 1,50 voor de koffie en € 3,00 voor vervoer met het busje. Ook niet soosleden zijn van harte welkom! De soosmiddag van 19 januari wordt bijzonder, met een concert van Excelsior. Meer daarover elders in dit nummer.

Op donderdag 17 november overleed in de leeftijd van 94 jaar Trijntje Huisman-Scholten. Zij woonde aan de Blankvoornstraat. Haar dochter Geertje heeft als mantelzorger veel voor haar gedaan en betekend. Wij wensen haar veel sterkte.

Maandag 5 december overleed de heer Wim Bleij (Hoogravenseweg). Wij leven mee met zijn vrouw Anneriet en de kinderen. Op vrijdag 11 december overleed, in de leeftijd van 87 jaar, Neeltje (Nel) Kersbergen-van der Horst. In maart van dit jaar overleed haar echtgenoot en het verdriet hier-

WIJKNIEUWS

over was zwaar om te dragen. De uitvaart had plaats op vrijdag 16 december.

Op 11 december overleed op 91-jarige leeftijd Jantina Ebellina (Tiny) Bouwmeester-Booij. De laatste periode woonden zij in Parc Transwijk. Vrijdag 16 december vond de begrafenis plaats.

Wilhelminakerk

Zaterdag 7 januari van 11.00 tot 14.00 uur houdt de Wilhelminakerk weer haar maandelijks rommelmarkt, waarbij de opbrengst voor de instandhouding van het kerkgebouw is bestemd.

Op woensdag 11 januari buigt de kring Bijbel en Kunst zich over Jozua. We bekijken kunst die over deze leider van het Joodse volk is gemaakt en praten over wat de verhalen ons op die manier te zeggen hebben. Iedereen is welkom om vrijblijvend een keer mee te komen doen! We starten om 10.00 uur in de Huiskamer, Hobbemastraat 41. Graag even vooraf aanmelden bij ds Marian van Giezen, 06-1841 9992 of marianvangiezen@online.nl, of bij Ankie la Rivière, 030-251 3713 of aalariv@kpnmail.nl.

Op vrijdag 13 januari is er weer een filmavond in de Huiskamer, meer daarover staat elders in dit nummer.

Op zondag 16 januari om 16.00 uur geeft orkest 'Nota Bene' een benefietconcert in de Wilhelminakerk. Nota Bene, een jong orkest van afgestudeerden, speelt van klassiek tot modern. Toegang is gratis. Na afloop kunt u een vrije gift geven voor het gebouwenfonds van de Wilhelminakerk. Van harte welkom!

In het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid van de christenen wordt in Utrecht-Oost op 21 januari een oecumenische viering gehouden in de Aloysiuskerk (Antoniuskapel). Deze viering wordt gezamenlijk voorbereid door mensen van de Holy Trinity Anglican Church, de Wilhelminakerk en de locatie Aloysiuskerk van de St.-Martinusparochie. Het thema is 'Verzoening'. De viering begint om 18.00 uur. Iedereen is van harte welkom!



Nicolaïkerk
Hemel en aarde
beleven en bewegen

www.nicolaïkerk.nl

Op Oudejaarsdag om 19.30 uur luiden we het oude jaar uit met woorden uit de brief aan de Romeinen, 8: 31-39: 'als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?' en uit 'het evangelie van Lukas, 12: 35-40, de gelijkenis van de dienaren die op hun Heer wachten. We zingen met elkaar het geliefde en ontroerende lied van Dietrich Bonhoeffer: Door goede machten trouw en stil omgeven (NLB 511). Ds Dirk Neven gaat voor en Dick van Dijk is organist in deze dienst.

Zondag 1 januari, de zondag van het octaaf van kerstmis, gaat om 10.00 uur ds Dirk Neven voor. We beginnen deze ontmoeting met elkaar geluk te wensen met het nieuwe jaar. Overigens was reformator Maarten Luther zeer tegen de praktijk van de viering van Nieuwjaar ('... het

Nieuwjaar uit te delen op de kansel'). Hij verlangde dat in plaats daarvan zou worden gepreekt over de besnijdenis en de naamgeving van Jezus. Hoe het ook zij, in onze dienst wordt een en ander gecombineerd, waarbij de lezingen zijn: Numeri 6: 22-27 en Lukas 2: 16-21. Het Evangelie verbindt de verhalen over het bezoek van de herders bij het kind in de kribbe, de overweging van het gebeurde en gehoorde, met die over de besnijdenis en naamgeving van Jezus. Ko Zwanenburg is organist in deze dienst.

Op zondag 8 januari, zondag Epifanie, is om 10.00 uur, ds Dirk Neven de voorganger en Ko Zwanenburg de organist. De lezingen in deze dienst waarin de gedachtenis van de doop van de Heer wordt gevierd zijn Matteüs 3: 13-17 en Psalm 2, de aangrijpende Psalm over de messiaanse koning. In Matteüs horen we dat juist Hij die dat niet nodig heeft, zich laat dopen, en zich daarmee één maakt, in volstrekte solidariteit met het volk. In deze dienst zal ook de heilige doop worden bediend.

Zondag 15 januari is de tweede zondag van Epifanie, Kana-zondag, waarop het iconische verhaal uit Johannes 2: 1-11 over de bruiloft te Kana aan de orde is. Water wordt wijn, maar dit blijkt toch iets gans anders te betekenen dan hocus pocus van een stuntman. In deze dienst gaan we op zoek naar hoe we bij alle sleur, nood en pijn kunnen vasthouden aan het feestelijke visioen dat deze aarde niet vergaat, maar uitloopt op de heelmaking die van God afkomstig is. Deze vreugde die wij verwachten vieren we in het hier en nu concreet door met elkaar in deze dienst de Tafel van de Heer te vieren. Ds Dirk Neven gaat voor en Ko Zwanenburg is organist. Om 17.00 uur wordt met een vesper het programma van de Nieuwjaarsduik in de Nicolaïkerk afgesloten. Meer informatie elders in dit nummer.

Op zondag 22 januari gaat kandidaat Hans de Greef voor. De evangelielezing van deze zondag is Matteüs 4: 12-23. Dit gedeelte gaat over het begin van Jezus' verkondiging in Galilea. We horen hoe Jezus oproept tot verandering en hoe een aantal vissers bij het meer van Galilea hierop reageert. De profetenlezing is deze zondag uit Jesaja 49: 1-13. Met de cantorij zingen we als antwoordpsalm bij deze lezing Lied 67b. De cantorij zingt ook de anthem 'O be joyful in de Lord' van Charles Villiers Stanford (1852-1924).

De Nicolaïcantorij staat onder leiding van Ko Zwanenburg en Berry van Berkum is organist. Zondag 29 januari gaat ds Dirk Neven voor en Ko Zwanenburg is organist. Deze zondag ontmoeten we de lerende, 'lernende' Jezus, in de 'zaligsprekingen', Matteüs 5: 1-12. De Profetenlezing is Zefanja 2: 3 en 3: 9-13, waarin de profeet spreekt over een gezuiverd, gereinigd volk dat thora doet.

De Haven

Op zondag 25 december vierden we als de Haven Kerst met de wijk. De kerk was versierd met heel veel lichtjes! Eerst was er natuurlijk het Koffiehuis in kerststerven. Daarna werd het kerstverhaal gedeeld en kerstliederen gezongen. Tot slot was er een maaltijd en een gitaarconcert door een wijkbewoner. De

avond werd afgesloten met verhalen rond de vuurkorf.

Als de Haven zien we uit naar het nieuwe jaar! Wat gaat God dit jaar weer in Kanaleneiland doen en hoe wil Hij ons inzetten? Anders dan normaal is er op de eerste zondag van de maand (1 januari) het Havenanker, waarin we Bijbelstudie in kleine groepjes doen. Op zondag 8 januari is er dan de Havenmaaltijd (aanvang: 17.30 uur!). Op zondag 15 januari is er het Havenvuur, waarin we verhalen delen uit de Bijbel. Het komende kwartaal staan we stil bij verhalen die gaan over genade. Op zondag 22 januari is er dan weer het Havenanker. De maand januari heeft ook een vijfde zondag (29 januari). Hier wordt nog een creatieve invulling voor gezocht. Laat u dus verrassen!



www.dehaven-kanaleneiland.nl

Komt u gerust eens langs bij de Haven in het nieuwe jaar! Elke zondag openen om 15.30 uur de deuren van het Koffiehuis. U ontvangt dan een heerlijk kopje koffie of thee. Ook is er gratis kleding uit te zoeken. Om 16.30 uur starten we dan met de Havenontmoeting (met uitzondering van de Havenmaaltijd).

Zuilen (Bethelkerk en Oranjekapel)



www.protestantszuilen.nl

Het jaar 2017 gaat voor de Oranjekapel en Bethelkerk een bijzonder jaar worden, waarin beide vierplekken samen een nieuwe kerk op Zuilen gaan vormen. Sinds de zomer van 2016 zijn diverse werkgroepen van start gegaan om de plannen voor één gezamenlijke gemeente verder vorm te geven. De verschillende commissies denken na over plaats, kerk in de wijk, vieringen en personeel. In december heeft een gemeentedag plaatsgevonden waarop de voorgenomen plannen besproken zijn met de gemeenteleden van beide vierplekken. We begonnen de dag in de kapel met een ochtendgebed en een ronde langs de vier werkgroepen. Vervolgens trokken we de wijk in naar de Bethelkerk, voor een lunch en verdere uitwisseling. Het was een inspirerende dag, met spannende verwachtingen van de Kerk op Zuilen! Zondag 15 januari vieren we samen als Oranjekapel en Bethelkerk. In de weken daarna proberen de kerngroep en de wijkkerkenraad tot een concreet besluit te komen.

In één van de komende edities van dit blad, wordt u uiteraard verder geïnformeerd over de precieze plannen. Als teken van het voorgenomen samengaan, zal met ingang van dit jaar één wijkbericht worden aangeleverd vanuit beide vierplekken.

'KidSjes'**HULPVERLENING**

Wilt u uw verhaal kwijt?
Iets bespreken?
Persoonlijk contact?
Wij hebben altijd tijd
voor een gesprek of chat:

- Vertrouwelijk
- Anoniem
- 24 uur per dag

TELEFONISCHE HULPDIENST
DAG EN NACHT AANDACHT

030 - 294 33 44 www.telefonischehulpdienstutrecht.nl

TUINONDERHOUD

De tuinklusser voor al u werkzaamheden in tuin

**bestrating
schuttingen
snoeiwerk**

030 - 686 58 58
tel 0655713383
Hoveniersbedrijf **Tuinland**
www.tuinensierbestratingmiddennederland.nl

**PRAKTISCHE
HULP**

Praktische en betrouwbare ondersteuning bij wat u zelf niet (meer) kunt doen.

Klussen, financieel overzicht, computerhulp, levenstestament.

www.KloosterKlussen.nl

Wiebe Kloosterman, tel. 06 - 5323 7165

REPARATIE**Klokkenatelier
Jan Haasnoot**

Voor al uw klokken, barometers en horloge-reparaties (reparatie en verkoop)

Kees van Bohemenhof 9,
3544 MC Utrecht.

Tel: 030-6034247

www.klokken-barometers.nl

**HUISHOUDELIJKE
HULP**

Nederlandse gehuwde huisvrouw kan nog op verschillende dagen huishoudelijke hulp aanbieden tegen redelijke uurprijs. Energiek, opgewekt van aard en absoluut betrouwbaar. Bel mw. Wouda, tel. 2871298.

Een kleine advertentie van een paar regels (zoals een oproep) bedraagt 15 euro.

**Aanleveren
van advertenties:**

advertenties@
protestant-utrecht.nl
of telefoneren naar:
030 273 75 40
www.pgu.nu

Met een abonnement op

Kerk in de Stad

verzekert u zich elke maand van actueel Utrechts kerknieuws. Oecumenisch van geest, inspirerende verhalen van stadsgenoten en aandacht voor de rijke, christelijke cultuur van onze stad!

**Reisboekhandel
INTERGLOBE
Reisgidsen****Landkaarten
(overzichtskaarten
en deelkaarten
van - bijna - alle
landen ter wereld**

Vinkenburgstraat 7
3512 AA Utrecht
telefoon 030-2340401
www.interglobetravel.nl

Prins
Schoonmaakdiensten

- Schoonmaakonderhoud
- Glazenwassen
- Gevelreiniging
- Vloeronderhoud
- Opleveringsschoonmaak
- Dieptereiniging

Betrouwbaar
Prettig
Professioneel

Schaverijstraat 37 • 3534 AS Utrecht
030-7488370 • www.prinsbv.nl

Ik kies voor een afscheid dat écht vertrouwd voelt.

Wilt u dat zij uw uitvaart straks in vertrouwde handen kunnen geven? Kies dan voor een lidmaatschap bij Barbara Uitvaartverzorging. Wij bieden steun, begrip en nemen zorgen uit handen. Zodat uw familie er niet alleen voor staat. Altijd dicht bij U.

barbara
uitvaartverzorging
Utrecht-vleuten

030 - 296 66 66 | www.barbarauitvaart.nl

Hiske Alting & Pauline Res

Geertekerkhof 3
3511 XB Utrecht
06 45 363 220
altinguitvaarten.nl

ruimte voor afscheid
alting uitvaarten

**steenhouwerij
JOH. JANSEN & Zn.**

AL UW WENSEN IN DEZEN KUNNEN
VERWEZENLIJKT WORDEN.

Gansstraat 128-130 te Utrecht
Telefoon: 030 - 2516955

Abonnement op collectebonnen

U koopt regelmatig collectebonnen, maar na het uitgeven van de laatste bonnen vergeet u nieuwe te bestellen? Of u bent nog geen gebruiker van collectebonnen, maar het overkomt u regelmatig dat u geen muntgeld hebt voor de collecte? Aan al dat ongemak kunt u nu een einde maken door een abonnement te nemen op collectebonnen.

Hoe werkt het? Op de website van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) vindt u een rubriek Geldzaken. Daar kunt u een bestelformulier openen waarop u precies kunt invullen welke coupures en welke aantallen u per kwartaal wenst te ontvangen. Betaling verloopt via automatische incasso, waarbij het bedrag een week van te voren van uw rekening wordt afgeboekt. U ontvangt de nieuwe kaarten aan het begin van ieder kwartaal.

Meer informatie: www.pgu.nu > geldzaken > collectebonnen, rechtstreeks: www.pgu.nu/collectebonnen of neem contact op met het kerkelijk bureau PGU: (030) 27 37 540, e-mail: bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl

Lauteslager
makelaars & taxateurs
Catharijnesingel 100 Utrecht
030-231 51 86
ons volledige woningaanbod
www.lauteslager.nl

**Steeds op de hoogte
blijven van de nieuw
verschenen boeken
op het christelijk en
kerkelijk erf?**
www.boekentafels.nl

www.narratio.nl

Het adres voor
inspirerende uitgaven,
projecten en tijdschriften.

STEENHOUWERIJ
**JONGERIUS
& VAN GILS**

Grafmonumenten & Urnenmonumenten

Grote showroom en showtuin met meer dan 150 modellen op voorraad.

- Een zeer breed assortiment grafwerken, steensoorten en accessoires.
- Eigen steenhouwerij voor het vervaardigen van persoonlijke wensen.
- Complete verzorging van vergunning tot plaatsing.

Ma t/m vrijdag 8.00 - 17.00
Zaterdag 10.00 - 14.00
Wij zoeken u voor uw bezoek telefonisch een afspraak te maken.
Bezoek aan huis is in overleg ook mogelijk

Schaverijstraat 59, Utrecht - tel. 030-2444004 - www.steenhouwerij.nl

**PCB werd opgericht
door leden van de Protestantse
kerken in Utrecht in 1933**

De kernwaarden van onze oprichters zijn voor ons nu nog steeds leidend bij het verzorgen van uitvaarten

Uitvaartleiders: David van de Waal, Elly Bakker,
Peter van Bennekom en Redolf Huiting

**Dag en nacht bereikbaar voor directe hulp
na overlijden (030) 262 2244**

PCB
UITVAARTZORG

Meer informatie: pcbuitvaartzorg.nl

PCB UTRECHT
PCB BILTHOVEN
PCB NIEUWEGEIN
PCB VIANEN



Donaudreef 25
3561 EL Utrecht
[030] 262 2244

BGNU



www.kinderdienst.nl

dé website voor leiding
van kindernevendienst
en kinderveerdienst

**INSTALLATIEBEDRIJF
VOSSEBELT**

Installatiebedrijf Vossebelt B.V. is al **bijna 50 jaar** een vakkundige partner voor al uw werkzaamheden op het gebied van:

- Centrale verwarming
- Luchtverwarming
- Stadsverwarming
- Koeling
- Mechanische ventilatie
- Loodgieters werkzaamheden
- Service en onderhoud
- Verhuur, lease en verkoop CV-ketels
- Ontstoppingswerkzaamheden
- Regeltechniek
- Duurzame energie
- Zonnepanelen

CV-ketel
onderhouds-
contract
€ 78,50
incl. btw

24 uren
storingsdienst



Pakketboot 5 | 3991 CH Houten | Tel. (030) 2885108 | info@vossebelt.org
U vindt ons op bedrijventerrein de Meerpaal | **Kijk op onze website www.vossebelt.org**

Alle kerkgebouwen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kerkgebouwen aangegeven met *zijn voorzien van een aangepast toilet.

Protestantse kerken binnen de PGU

Bethelkerk *
Burg. Norbruislaan 1
Diensten: 10:00 uur
01-01 11:00 Ds G. Blom
08-01 Dhr. A. van Baarsen
15-01 Ds M. Hofma en ds G. Blom; bevestiging ambtsdragers; in de Oranjekapel
22-01 Ds G. Blom;
viering Heilig Avondmaal
29-01 Ds A. Nottelman

Domkerk *
Domplein
Diensten: 10:30 uur
01-01 Ds N.J. de Jong-Dorland, Nieuwjaarsdag, dienst van Schrift en Tafel m.m.v. de Domcantorij
01-01 19:00 Vesper
08-01 Ds N.J. de Jong-Dorland, Driekoningenfeest, dienst van Schrift en Tafel m.m.v. de Domcantorij
08-01 19:00 Vesper
15-01 Ds N.J. de Jong-Dorland, doopzondag, dienst van Schrift en Tafel m.m.v. de Domcantorij
15-01 15:30 Dienst van het Straatpastoraat
15-01 19:00 Vesper
22-01 Ds E.A. Postma, dienst van Schrift en Tafel m.m.v. de Domcantorij
22-01 19:00 Vesper
29-01 Ds N.J. de Jong-Dorland, dienst van Schrift en Tafel m.m.v. de Domcantorij
29-01 19:00 Vesper

Haven, De*
Marco Pololaan 185-187
Diensten: 16:30 uur
01-01 Havenanker (aanbedding en bijbelstudie)
08-01 17:30 Havenmaaltijd
15-01 Havenvuur (bijbelverhaal staat centraal)
22-01 Havenanker (aanbedding en bijbelstudie)
29-01 Havenvijfje

Jacobikerk *
St. Jacobsstraat 171
Diensten: 10:00 uur
01-01 11:00 Ds A.J. Zoutendijk, Nieuwjaar
01-01 17:00 Ds G.J. van Meijeren
01-01 19:30 Avondgebed
08-01 Ds W.P.Vermeulen
08-01 17:00 Ds T.L.J. Bos
08-01 19:30 Ds W.P.Vermeulen, avonddienst
15-01 Ds A.F.Troost
15-01 17:00 Ds W.P.Vermeulen
15-01 19:30 Avondgebed
22-01 Ds A.J. Zoutendijk, bevestiging en afscheid ambtsdragers
22-01 17:00 Ds T. Jacobs
22-01 19:30 Ds W.P.Vermeulen, avonddienst
29-01 Ds W.P.Vermeulen, bediening H. Doop.
29-01 17:00 Ds A.J. Zoutendijk
29-01 19:30 Avondgebed

Hanna Rijken

In februari gaat een nieuw project van start: wekelijkse Choral Evensong om 20.00 uur op koopavond (donderdag) in monumentale binnenstadkerken in Utrecht, met aansluitend mogelijkheid tot ontmoeting in de pub.

Met het project Wekelijkse Choral Evensong & Pub wordt een plek van rust, verstillend, meditatie, schoonheid, gebed en ontmoeting aangeboden in de jachtige hectiek van het doordeweekse bestaan. De Evensongs worden gezongen door koren die gespecialiseerd zijn in Anglicaanse kathedrale muziek, onder andere de Schola Davidica, de Domcantorij, het Kathedrale Koor Utrecht en Can-

Janskerk EUG Oek. Studentengemeente *
Janskerkhof 26
Diensten: 11:00 uur
01-01 Past. M. Milder
08-01 Mw.T. Peereboom
15-01 Ds H. Pals
22-01 Ds J. Nottelman
29-01 Past. M. Milder

Johannescentrum *
Moezeldreef 400
Diensten: 10:30 uur
01-01 11:00 Ds Toos Wolters
03-01 10:00 Mw. M. van der Hulst-Caspers (seniorenviering)
08-01 Ds H.W.Wierda
15-01 Past. H. Schumacher
22-01 Ds T. Wolters
29-01 Mw. B. van Santen en dhr. K. Wijnen (Verhaal halen)

Marcuskerk *
Wijnesteinlaan 2
Diensten: 10:00 uur
01-01 Ds J.S. Koops
08-01 Ds J.S. Koops
15-01 Ds H. Zeldenrust
22-01 Ds J.S. Koops
29-01 Ds J.S. Koops

Nicolaikerk *
Nicolaaskerkhof 9
Diensten: 10:00 uur
01-01 Ds D. Neven, Nieuwjaar
08-01 Ds D. Neven; doop; Epifanie/Driekoningen
15-01 Ds D. Neven;
Kanazondag; Schrift en Tafel
15-01 17:00 Vespercommissie, Vesper
22-01 Kand. H. de Greef, Cantorij
29-01 Ds D. Neven

Nieuwe Kerk
Bollenhofsestraat 138a
Diensten: 10:00 uur
01-01 Ds R. van der Spoel
08-01 Ds A. Vriend
15-01 Ds C. van Wieren
22-01 Ds L. Kansan
29-01 Ds D. de Bree

Oranjekapel *
Amsterdamsestraatweg 441-A
Diensten: 10:00 uur
01-01 Ds M. Hofma; ochtendgebed.
08-01 Ds H. Uytendogaard; dienst van Schrift en Tafel
15-01 Ds M. Hofma, gezamenlijke dienst met de Bethelkerk
22-01 Ds S. de Vries
29-01 Ds L. Keuning

Roobolkerk
Cornelis Roobolstraat 86
Diensten: 10:00 uur
08-01 Roobolviering
22-01 Roobolviering

Tuindorpkerk *
Prof. Suringarlaan 1
Diensten: 10:00 uur
01-01 11:00 Ds P.J. Rebel
08-01 Ds J. Muis

15-01 Ds P.J. Rebel en drs. Th. Kraan; Schrift-en Tafeldienst
22-01 10:30 Pastores G. Martens en P.J. Rebel, gezamenlijke dienst in Pauluskerk, W.de Zwijgerplantsoen
29-01 Mw. drs. I. van Keulen

Wijkplaats, de
Johan Camphuisstraat 101
Diensten: 10:00 uur
01-01 11:00 Nieuwjaarsontmoeting
08-01 Ds B. Wallet
15-01 Ds W. Vermeulen
22-01 Oecumenische dienst in de Antoniuskerk, Kanaalstraat 200
29-01 Mw. E. Hof

Wilhelminakerk *
Hobbemastraat 35
Diensten: 10:00 uur
01-01 Ds M. van Giezen
08-01 Dienst in de Marcuskerk
15-01 Ds M. van Giezen; Schrift & Tafel
22-01 Dienst in de Marcuskerk
29-01 Dienst in de Marcuskerk

Andere kerken

Baptisten Gemeente Utrecht 'Silo'
Herenstraat 34-26
Diensten: 10:00 uur
01-01 Ds A. Noordhoek
08-01 Dhr. H. Baas
15-01 Ds T. de Graaf
22-01 Ds R. Smit
29-01 Dhr. J. Boeschoten

Doopsgezinde Gemeente *
Oudegracht 270
Diensten: 10:00 uur
01-01 14:30 Ds A. van der Zijpp, nieuwjaarsbijeenkomst
08-01 10:00 Zr. S. Weijers
11-01 20:00 Taizéviering aan de Gracht
15-01 10:00 Ds C. Cornelissen
22-01 10:00 Ds A. van der Zijpp, wereldbroederschapdag
29-01 10:00 Ds J. den Ouden

Evang.-Lutherse kerk (Hamburgstr.)
Hamburgerstraat
Diensten: 10:30 uur
01-01 Dhr. J.H.J. Lotterman
08-01 Ds C. van Opstal;
Heilig Avondmaal
15-01 Ds Chr. Karrer
22-01 Ds C. van Opstal
29-01 Ds K. Storch

Evang.-Lutherse kerk (Wartburg)
De Wartburg
Diensten: 10:00 uur
01-01 Dhr. I. van Kralingen
08-01 Ds K. Storch;
Heilig Avondmaal
15-01 Ds K. Storch

22-01 Past. G. Krul
29-01 Ds C. van Opstal

Geertekerkerk *
Geertekerkerkhof
Diensten: 10:30 uur
01-01 Mw. A. Wieringa; Nieuwjaarsontvangst
08-01 Ds P. Dronkers; Afscheidsdienst ds P. Dronkers; Woord en Tafel
15-01 Mw. J. van Malde
22-01 Mw. A. Wieringa; dopen
29-01 Mw. R. Ritmeester

Gemeenschap Wladimirskaja
Oranje Nassaulaan 2
Diensten: 10:30 uur
06-01 Vader P. Brenninkmeijer; Goddelijke Liturgie en Waterwijding in de Johannes Bernarduskerk
15-01 Vader P. Brenninkmeijer; Goddelijke Liturgie in de Johannes Bernarduskerk

Huis van Vrede
Trumanlaan 70
Diensten: 11:00 uur
01-01 Viering met Marokkaans ontbijt
08-01 Viering met Marokkaans ontbijt
15-01 Viering met Marokkaans ontbijt
22-01 Viering met Marokkaans ontbijt
29-01 Viering met Marokkaans ontbijt

ICF Utrecht Matthéuskerk
Hendrika van Tussenbroeklaan 1a
Diensten: 14:00 uur
01-01 Evang. J. Bonhof
08-01 Ds E. Kitula
15-01 Ds C. Brouwer
22-01 Ds M. v.d. Poel
29-01 Evang. J. Bonhof

Jeruelkerk, Vrije Evangelische *
Ivoordreef
Diensten: 10:00 uur
01-01 10:30 Werkgroep liturgie
08-01 Ds D. Spee, Maaltijd van de Heer
22-01 11:00 Ds D. Spee, Ds M. de Vos, gezamenlijke dienst
V.E.G. en EBG
29-01 Ds D. Spee

Leger des Heils
Schooneggendreef 27H
Diensten: 10:00 uur
01-01 10:30 Majors Nieuwland
08-01 Majors Nieuwland
15-01 Majors Nieuwland
22-01 Majors Nieuwland
29-01 Majors Nieuwland

Nederlands Gereformeerde Kerk
Troosterlaan 65
Diensten: 09:30 uur
01-01 10:00 Student R. Koelwijn, Nieuwjaarsdag

08-01 10:00 Ds A. Siebenga, Heilig Avondmaal
15-01 10:00 Ds C.M. van der Klis
22-01 10:00 Ds K.T. de Jonge
29-01 10:00 Br. C. de Jong

Oecumenische onderwegkerk Blauwkapel
Kapeldwarsweg
Diensten: 10:30 uur
01-01 Geen dienst; er geldt een winterstop tot Paaszondag 16 april 2017

Oud-Katholieke Parochie Utrecht Ste. Gertrudis
Willemsplantsoen 2
Diensten: 10:00 uur
08-01 Past. B. Wallet; Hoogmis Epifanie met Driekoningenspel
08-01 16:00 Aartsbisshop J. Vercammen; vespers van Epifanie en receptie
15-01 Past. M. Ploeger
21-01 14:30 Aartsbisshop J. Vercammen; priesterwijding mw. J. Eilander en mw. L. van Straaten
22-01 Past. B. Wallet
29-01 Past. J. Eilander; Maria Lichtmis

ziekenhuizen

Ziekenhuizen Diakonessenhuis
Bosboomstraat
Diensten: 10:00 uur
01-01 Past. H. Leijendekkers
08-01 Voorganger onbekend
15-01 Ds Florus Kruijne
22-01 Past. W. Oldenhof
29-01 Ds I. Hajtink

St. Antonius ziekenhuis
Soestwetering 1
Diensten: 10:00 uur
01-01 Ds J.J. Tersmette
08-01 Ds N.T. Overvliet van der Veen
15-01 Mw. C.J. Koek-Straus
22-01 Ds J.J. Tersmette
29-01 Past. A. de Haan

Willem Arntsz Huis
Lange Nieuwstraat
Diensten: 10:30 uur
08-01 Pastor K. van Roermund
15-01 Ds L. Meiling
22-01 Dhr. B. van Empel
29-01 Past. K. van Roermund

zorgcentra

Zorgcentra Bijkershoek
Van Bijkershoeklaan
Diensten: 15:00 uur
13-01 Voorganger onbekend

Huis aan de Vecht, 't
Costa Ricadreef
Diensten: 19:30 uur
06-01 Ds Rebel

Rosendaal
Indusdreef 5
Diensten: 10:45 uur
01-01 Past. M. de Meij;
Woord en Communie
15-01 Mw. A. Boxman,
Woord en Tafel
29-01 Geestelijk verzorger mw. J. Gijzel, Woord en Tafel

Swellengrebel
Burg. F. Andraealaan
Diensten: 10:15 uur
01-01 Past. werker mw. Th. Peereboom; oecumenische dienst
22-01 Ds A. van der Schrier

Tamarinde
Neckardreef
Diensten: 10:30 uur
01-01 Mw. Dubois; Nieuwjaarsviering
08-01 Ds Meynen
15-01 Ds Baayen
22-01 Ds Jurjens;
Avondmaalsviering
29-01 Mw. Lam

Transwijk
Hof van Transwijk
Diensten: 10:30 uur
01-01 Ds C. van Steenis; Nieuwjaarsdag
08-01 Ds J.E. Riemens; dienst van Schrift en Tafel
15-01 Dhr. L. Smit, zondagebed en eenheid
22-01 Mw. A. Dubois
29-01 Ds H.J. Zeldenrust

Tuindorp Oost
Winklerlaan
Diensten: 10:30 uur
01-01 Mw. A. van de Schrier
15-01 Past. G. Krul

Zuylenstede
Perudreef 8
Diensten: 10:00 uur
01-01 Past. G. Krul; Nieuwjaarsdag
08-01 Ds N. Meynen; Dienst van Schrift en Tafel
15-01 Mw. A. van de Schrier; zondagebed en eenheid
22-01 Ds J.E. Riemens
29-01 Dhr. L. Smit

door-de-week

Getijdegebeden in de Domkerk
Maandag 07:00 uur ochtendgebed
maandag t/m zaterdag 12:30 uur middaggebed
woensdag en zondag 19:00 uur avondgebed

Kapel Hoog Catharijne
Godebaldkwartier
Diensten ma. t/m vr.: 12.45-13.00 u
Zaterdag
Axion locatie Dr J.N. Voorhoeve
Van Heuven Goedhartn 3
Diensten: 10.30 u

LEESROOSTER

De komende weken vermeldt het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap de volgende bijbelgedeelten:

zo 1 jan	Psalm 67
ma 2 jan	Matteüs 1:1-17
di 3 jan	Matteüs 1:18-25
wo 4 jan	Matteüs 2:1-12
do 5 jan	Matteüs 2:13-23
vr 6 jan	Matteüs 3:1-17
za 7 jan	1 Kron. 28:1-10
zo 8 jan	1 Kron. 28:11-21
ma 9 jan	1 Kron. 29:1-9
di 10 jan	1 Kron. 29:10-20
wo 11 jan	1 Kron. 29:21-30
do 12 jan	Joh. 1:19-28
vr 13 jan	Joh. 1:29-39
za 14 jan	Joh. 1:40-51
zo 15 jan	Joh. 2:1-12
ma 16 jan	Joh. 2:13-22
di 17 jan	2 Kron. 1:1-17
wo 18 jan	2 Kron. 1:18-29
do 19 jan	2 Kron. 2:10-17
vr 20 jan	Matteüs 4:1-11
za 21 jan	Matteüs 4:12-25
zo 22 jan	1 Kor. 1:1-9
ma 23 jan	1 Kor. 1:10-25
di 24 jan	1 Kor. 1:26-25
wo 25 jan	1 Kor. 2:6-16
do 26 jan	Psalm 37:1-11
vr 27 jan	Psalm 37:12-24
za 28 jan	Psalm 37:25-40
zo 29 jan	Matteüs 5:1-12
ma 30 jan	Matteüs 5:13-26
di 31 jan	Matteüs 5:27-37
wo 1 feb	Matteüs 5:38-48
do 2 feb	Psalm 48
vr 3 feb	2 Kron. 3:1-14
za 4 feb	2 Kron. 3:15-14

Wekelijkse Choral Evensong & Pub op koopavond in Utrecht

tiago. Het project, dat oecumenisch van opzet is, wordt gedragen door de Protestantse Gemeente Utrecht, het oud-katholiek Metropolitain Kapittel van Utrecht en de Protestantse Kerk Nederland. Projectleider is Hanna Rijken, theoloog en musicus. Zij werkt als promovendus aan de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam aan een proefschrift over de Choral Evensong in Nederland.

Op donderdag 2 februari gaat de eerste Choral Evensong van start in de Domkerk. Deze wordt gezongen door de Domcantorij onder leiding

van Remco de Graas en organist Jan Hage. Iedereen is van harte welkom bij de wekelijkse Choral Evensong & Pub op koopavond. Choral Evensongs & Pub zijn verder op 9, 16 en 23 februari respectievelijk in de Ste Gertrudis kathedraal (met Schola Davidica), in de Janskerk met Choral Voices en in de Jacobikerk met medewerking van de Cantores Martini. In maart op 2, 9, 16 en 23 in de zelfde volgorde van locaties: Domkerk, Gertrudis, Jans- en Jacobikerk. De aanvangstijd is telkens 20.00 uur. Ze komen in de agenda van dit blad.



Happietaria in Johannescentrum

Simone Beer

De locatie waar Happietaria Utrecht in het voorjaar haar restaurantdeuren gaat openen, is bekend. In het Johannescentrum in Overvecht zal het goeddoelenrestaurant gedurende vijf weken geopend zijn en daarmee geld ophalen voor het goede doel.

Op woensdag 8 februari wordt het restaurant officieel geopend, waarna een draaiperiode van vijf weken volgt. Hierbij is het restaurant op dinsdag tot en met zaterdag geopend en zijn er twee ploegen per avond om te komen helpen in de keuken of bij de bediening.

Het restaurant wordt volledig gerund door vrijwilligers en studenten en de volledige opbrengst gaat naar een jongerenproject in Zimbabwe van organisatie Tear. Nienke Vermeulen, manager Pand en Juridische zaken, is blij dat er



* Het Happietaria-team is blij met zijn onderkomen voor het goede doel.

eindelijk een pand is. "De komende weken gaan druk worden en er moet nog een hoop gebeuren, maar het begin is er! Het pand

biedt een hoop mogelijkheden, met voldoende ruimte, dus hier kunnen we groots ons jubileum vieren", aldus Nienke.

Vorig jaar is er een recordopbrengst van ruim 52.000 euro opgehaald voor een waterproject in Burundi.

kerk in de stad

IS EEN UITGAVE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE UTRECHT EN VERSCHIJNT MAANDELIJKS

REDACTIE

Elly Bakker,
Sietske Gerritsen,
Arnold Rietveld
Frans Rozemond en
Agnes Stekelenburg

HOOFDREDACTEUR

Peter van der Ros

REDACTIEADRES

Margaretha van Parmadreef 14
3561 SR Utrecht
telefoon 2737 540
e-mail:
kerkindestad@protestant-utrecht.nl

Dit blad verschijnt maandelijks op de laatste of eerste vrijdag.

Artikelen en berichten uiterlijk op de maandag van de week vóór verschijning naar:
kerkindestad@protestant-utrecht.nl
Kopij kerkdiensten mailen naar:
preekrooster@protestant-utrecht.nl

WIJKCORRESPONDENTEN

Citypastoraat Domkerk:
Bram Schriever
Eglise Wallonne (Pieterskerk):
Grietje Hofman
EUG Oekumenische
Studentengemeente (Janskerk):
Rik Boonstra
De Haven: Wilma Wolswinkel
Jacobikerk: Hester van de Kaa
Marcus-Wilhelminawijk:
Anne-Marie Rutgers
Nicolaïkerk: Steven Slappendel
Nieuwe Kerk: Harmen van Doorn
Johannescentrumgemeente:
Anneke de Klerk
Utrecht West:
Jurjen de Pauw
Tuindorperkerk: Jan Verkerk
Zuilen: Marloes Dankers
(Bethelkerk) en Annemieke Schuur
(Oranjekapel)

ADMINISTRATIE

Margaretha van Parmadreef 14
3561 SR Utrecht
telefoon 2737 540
abonnement@protestant-utrecht.nl
Voor een abonnement op Kerk in de Stad vragen wij per adres een bijdrage van 35 euro per jaar in de productie- en verzendkosten. Elk jaar ontvangt u in september een acceptgiro om de betaling te voldoen.

ADVERTENTIES

Margaretha van Parmadreef 14
3561 SR Utrecht
telefoon 2737 540
Tarief op aanvraag, sluitingstijd tien dagen voor verschijning.
Aanleveren van advertenties:
advertenties@protestant-utrecht.nl

BANKRELATIE

Kerk in de Stad te Utrecht
NL37INGB0000766042

GRAFISCHE VERZORGING

theologische uitgeverij Narratio®,
Gorinchem
www.narratio.nl

Muziek uit het Oosten op Culturele Zondag

Steven Slappendel

Op zondag 15 januari is de Culturele Zondag Nieuwjaarsduik in Utrecht. De Nicolaïkerk gaat die dag weer voor de combinatie cultuurtempel en godshuis. Na de zondagmorgendienst begint om 12.00 uur het binnenstadskoor Zangria onder leiding van Paul Krijnen met een voorproefje van hun project 'Het meisje bij de bron 'Finse liederen'.

Er klinkt een veelzijdige selectie van bijzondere Finse koorliederen van vooraanstaande componisten als Sibelius en veel minder bekenden als Kostiaïnen. De liederen worden ingebed in een verhaal gebaseerd op de befaamde Finse Kalevala - een bundeling mythische gebeurtenissen - waarin het publiek door een verteller wordt meegevoerd. Bij het project zullen er solisten zijn en er wordt gewerkt aan authen-

tieke muzikale begeleiding. Zangria licht alvast een klein tipje van de sluier op!

Om 12.30 uur werken De Steegzangers, een ander koor van Paul Krijnen, mee aan de Zing-In. Er wordt vierstemmig, Nederlandstalig gezongen, zowel klassiekers als hedendaagse nummers en natuurlijk zingt het koor ook samen met het publiek een aantal liederen.

Vanaf 13.00 uur verzorgt stadsbeiaardier Malgosia Fiebig de wekelijkse beiaard bespeling. Zij duikt het nieuwe jaar 2017 in met onder andere de 'verplichte nieuwjaarsnummers van Strauss.' Tijdens de Nieuwjaarsduik blikken we ook vooruit op het themajaar 'Van Mondriaan tot Dutch Design', waarmee honderd jaar De Stijl wordt gevierd. Ook HOT, Het Orgel Trio bestaande uit Steven Kamperman, klarinet, Berry van Berkum, orgel en Dion Nijland, contrabas, laten zich inspireren door deze kunststroming en laten de iconen van De Stijl tot leven komen: Boogie Woogie in

de Stijl. Om 14.00 uur spelen ze in de Klaaskerk.

Vesper

De afsluiting van de programma's van Culturele Zondagen in de Nicolaïkerk is steeds een vesper, deze keer met koor- en orgelmuziek uit Baltische staten en Hongarije. Arvo Pärt is een Estse componist. Hij is een van de belangrijkste hedendaagse

componisten van sacrale muziek. In de liturgische setting van een vesper, een middegebedsdienst met daarin altijd het Magnificat, wordt muziek van hem uitgevoerd. Daarnaast klinken composities van Urmas Sisask, ook Est, en van Láslo Halmos (Hongarije). De Vespercantorij onder leiding van Ko Zwanenburg en Berry van Berkum, orgel, werken mee en ds Dirk Neven is de voorganger.

Domkerk duikt het nieuwe jaar in!

Ron Helsloot

Kom het jaar inluiden op zondag 15 januari vanaf 13.00 uur in de prachtige middeleeuwse Domkerk! Ook dit jaar geven we weer een voorproefje van wat u het komend seizoen in de Dom op cultureel gebied kunt verwachten.

Night of Light

Maak onder andere kennis met onze succesvolle activiteit Night of Light in de Dom. Elke derde zaterdagavond van de maand is de Domkerk daarvoor open, van 20.30 tot 23.30 uur. Jong en oud, gelovig of niet gelovig worden uitgenodigd een kaarsje te komen aansteken in de met kaarsen verlichte Domkerk en te genieten van de muziek.

Zie <http://www.nightoflight.nl/>. Van de verschillende soorten muziek willen we iets laten horen. Als een uitnodiging om ook uw/jouw muzikaal talent aan te bieden op een van de komende

Night of Light avonden. Behalve deze presentatie van Night of Light met muziek zijn er ook korte rondleidingen. Het DomCafé, met het unieke uitzicht op de Pandhof, en de DomShop, met een mooi aanbod van artikelen, zijn open.

Auteur is lid van de werkgroep Kerkelijk Cultureel Werk Domkerk.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.15 uur muziekoptreden
13.45 uur rondleiding door Educatieve dienst
14.00 uur muziekoptreden
14.30 uur rondleiding door Educatieve dienst
14.45 uur muziekoptreden
15.15 uur rondleiding door Educatieve dienst
Om 16.00 uur is er een dienst van het Straatpastoraat, plus maaltijd.



* Het Orgel Trio (HOT) draagt zijn speelse steentje bij aan de Nieuwjaarsduik in de Nicolaïkerk (foto Allard Willemsse).