



Kerkennacht 21 juni 2013

WELKOM!

Vrijdagavond 21 juni 2013 is het weer zover: Utrecht viert Kerkennacht! Eigenlijk viert heel Nederland in dat weekend Kerkennacht, want ruim 50 plaatsen, steden en dorpen doen mee.

Ruim 40 locaties nodigen u uit voor een zeer afwisselend programma. Rond zes uur in de avond brandt het op de meeste locaties los en de activiteiten lopen door tot in de kleine uurtjes; een enkele locatie is zelfs de hele nacht open. Er is die avond veel te doen in de stad. Ook de Vrede van Utrecht pakt uit met het programma 'Vrede in de Buurt'.

Misschien bent u helemaal niet bekend met de kerk. Dan is deze Kerkennacht juist iets voor u. Want in een ontspannen omgeving en op een vrijblijvende manier kunt u sfeer opsnuiven en kennismaken. Plan uw programma en maak er een heuse route van. Bij u in de wijk, in het centrum – of waarom niet allebei?

Misschien bent u juist wel bekend met een kerk. Ook dan is deze Kerkennacht juist iets voor u. Want tussen de ruim 40 locaties die deelnemen, zijn juwelen van plekjes waar u misschien nog nooit geweest bent...

Kijk bij voorbeeld eens bij de Metaalkathedraal in De Meern, De Jeruëlkapel in Overvecht of de Mariakapel aan de Biltstraat. Ik weet zeker dat u daar van harte welkom bent!

Of misschien is de kerk voor u iets van vroeger. Jazeker, ook dan is de Kerkennacht juist iets voor u. Misschien wordt het dan wel een avond vol nostalgie. Of gaat u ontdekken dat de kerk van vroeger met zijn tijd is meegegaan.

Kortom, een groot aantal kerken, kapellen en kloosters presenteren zich op 21 juni aan u onder het motto *Geloven mag gezien worden*. Komt u kijken en genieten?



Arie Noordermeer,
Coördinator Kerkennacht 2013

DE RIJDENDE KERK

Donderdagmiddag 20 juni en vrijdagmiddag 21 juni wordt de Kerkennacht al zichtbaar in de Utrechtse straten. Een kunstenaar bouwt in opdracht van de Stuurgroep Kerkennacht een rijdende kerk waarmee de aandacht wordt gevestigd op het grote evenement van vrijdagavond. Op drukke plekken in de stad, zoals Damplein, Steenstraat en Neude, kunt u de rijdende kerk tegenkomen. Het is niet slechts een ludieke reclamezuil, de rijdende kerk is interactief. Mensen kunnen hun persoonlijke visie op kerk en religie kenbaar maken door een boodschap in deze kerk achter te laten. En uiteraard wordt er informatie gegeven over de Kerkennacht.



1. Welkom & ontvangst

Oecumenische Stiltecentrum Hoog Catharijne
Godebaldkwartier 74
Open van 12:00 tot 19:00 uur



Het oecumenische Stiltecentrum biedt ruimte voor stilte, bezinning, inspiratie en ontmoeting middenin winkelcentrum Hoog Catharijne. Uw inspirerend vertrekpunt voor de Kerkennacht! Het Stiltecentrum is voor deze Kerkennacht het informatiepunt vanuit de Utrechtse kerken. Op 21 juni heten ze u graag welkom en informeren u over het programma. De kapel is open en er staat koffie of thee voor u klaar.



2. Opening

Augustinuskerk / Vocaal Theologen Ensemble
Oudegracht / Oudegracht 69
19.00 uur / 20.00 uur

Het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken treedt op bij verschillende kerkelijke en academische evenementen en is verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit. Voor de opening van de Kerkennacht splitsen ze zich in twee groepen en stappen aan boord van sloepen. De sloepen vertrekken vanaf de Weerdsluis en het Ledig Erf en al zingend en musicerend varen de theologen door de Oudegracht naar de RK Augustinuskerk. Daar gaan ze aan wal en worden welkom geheten door kardinaal Eijk van het RK Aartsbisdom Utrecht. Na een korte openingstoespraak door de kardinaal om even na 20.00 uur, verzorgt het VTE een openingsconcert in de Augustinuskerk.



3. Augustinessen van Sint Monica / Sant'Egidio gemeenschap

Oudegracht 31
19.00-22.00 uur

Ze zijn een begrip in Wijk C: de zusters Augustinessen van Sint Monica. Vanuit hun klooster, gelegen naast het opvanghuis Meisjesstad, zijn religieuzen al bijna 80 jaar actief voor mensen in nood in Utrecht. In de werfkelder van het klooster komt de Utrechtse afdeling van de Gemeenschap van Sant'Egidio samen.



- 19.30 uur De leden van de gemeenschap van Sant'Egidio vormen een christelijke lekgemeenschap. Ze komen regelmatig samen voor gebed en knopen vriendschap aan met de armsten van de stad. Op wereldschaal zet Sant'Egidio zich in voor de dialoog tussen godsdiensten en vreedzame oplossing van conflicten. Om 19.30 uur is er een gezongen avondgebed voor de armen, zoals de Sant'Egidio-gemeenschap dat gewoon is te bidden.
- 21.30 uur De avond wordt besloten met het gezamenlijk zingen van de completen, zoals dat de traditie is bij de zusters. Iedereen is van harte welkom bij de vieringen. Maar ook gedurende de gehele avond is ieder van harte welkom voor ontmoeting, informatie en een kop koffie.

4. Baptistengemeente Silo

Herenstraat 34
18.00-22.30 uur

De Silokerk is al ruim tien jaar een 'Kerk met Stip', aangesloten bij een landelijk netwerk van kerken met een lage drempel voor mensen die moeten leven met een strafblad.

Deze gemeente is actief op het gebied van nazorg en ondersteuning van wie 'zitten' en 'gezetten' hebben. Dit is ontstaan omdat vanuit deze Baptistenkerk een drietal predikanten werkzaam waren in gevangenissen of TBS-klinieken.

In de Kerkennacht wil Silo zich laten zien in haar activiteiten voor deze doelgroep. Ook de mensen om wie het gaat, komen zelf aan het woord.



Ons programma:

Een gezamenlijke maaltijd om 18.00 uur (opgaaf via www.silo-eetgroep.nl)

Interviews en ervaringsverhalen van ex-gedetineerden

Luisteren naar wat gevangenisvrijwilligers meemaken en doen

Interviews met bewoners van het Utrechtse Exodushuis over wat hen beweegt om daar na hun detentie te gaan wonen

Samen zingen met of luisteren naar liedteksten die nieuwe moed inzingen

Een film bekijken over wat iemand meemaakt als hij/zij 'vrij' komt

Algemene leiding: ds Arjan Noordhoek, gevangenispredikant en voorganger van de Silogemeente. Voor meer info over de Silokerk: www.silogemeente.nl.

5. Buurtoren / Utrechts Klokkenluiders Gilde

Buurkerkhof 10

19.00-22.30 uur

Vrijwilligers van het Utrechts Klokkenluiders Gilde luiden nog altijd de klokken van de oude binnenstadkerken met de hand en spannen zich in om dit bijzondere religieuze erfgoed te behouden en te gebruiken. Vanavond kunt u beierdemonstraties zien, een rondleiding krijgen in de Buurtoren en alles te weten komen over het luiden van kerkklokken. En als beloning voor de klim naar boven kunt genieten van een prachtig zicht op de stad!

19.15 uur Rondleiding in de toren

20.00 uur Beierdemonstratie

20.30 uur Rondleiding in de toren

21.15 uur Beierdemonstratie

21.45 uur Rondleiding in de toren

De Buurtoren is gebouwd in 1388. De klokken in deze toren hebben van oudsher zowel een stedelijke als een kerkelijke functie. Naast de gewijde kerkklokken zijn er twee stadsklokken: de Banklok en de Waakklok. De Banklok wordt nog steeds vóór iedere gemeenteraadsvergadering geluid en iedere zaterdag om het einde van de werkweek aan te kondigen. Daarna luiden de kerkklokken de zondag in.



6. Museum Catharijneconvent

Lange Nieuwstraat 38
18.00-22.00 uur

Tijdens de Kerkennacht is Museum Catharijneconvent gehuld in Russische sferen. In het museum kunt u een bezoek brengen aan de tentoonstelling 'Goddelijke inspiratie. Russische ikonen ontmoeten westerse kunst'. Met een ruime selectie ikonen uit het beroemde Andrej Rublev Museum in Moskou brengt het museum een unieke tentoonstelling over iconografische verschillen en overeenkomsten tussen orthodoxe en westerse christelijke kunst. Tijdens de Kerkennacht krijgt u de unieke kans om het museum in de avonduren te bezoeken. Kijk voor meer informatie op www.catharijneconvent.nl. De toegang tot het museum is gratis.



7. St. Catharinakathedraal

Lange Nieuwstraat 36
18.00-22.00 uur

De Russische sferen vanuit Museum Catharijneconvent klinken ook in de naastgelegen St. Catharinakathedraal. Hier kunt u de hele avond genieten van de Russische klanken van het Utrechts Byzantijns Koor en het Hoorns Byzantijns Mannenkoor onder leiding van Grigori Sarolea.



8. Domkerk

Domplein 31
17.00-00.00 uur

17.00-22.00 uur **Korenfestival Songs of Peace met Tania Kross**

Als op 21 juni tijdens Fête de la Musique heel de stad Utrecht vol muziek is, resoneert ook de Domkerk mee met het korenfestival *Songs of Peace 2013* aan het begin van de Kerkennacht.

Acht Utrechtse koren brengen de *Vrede van Utrecht 300 jaar* prachtig tot klinken in deze akoestische 'muziektempel'. Extra glans krijgt dit korenfestival als de beroemde operazangeres Tania Kross zich om 20:30 uur bij deze manifestatie voegt. Zij zal enkele soli zingen, maar ook samen met de koren excelleren in de speciale festivalcompositie: *A Cantata for Peace!*

Houdt u van zingen? Kom dan naar de Dom en luister naar mezzosopraan Tania Kross samen met de Utrechtse koren en zing zelf ook mee in de slotmanifestatie met de première van: *Put Peace into each other's hands*. Voor meer informatie: www.kerkenvrede.nl.



22.30-23.45 uur **Preek van de Leek door Karin Bloemen**

Met succes organiseert het Citypastoraat Domkerk tijdens de Utrechtse Kerkennacht traditiegetrouw een Preek van de Leek. Dit is een unieke 'kerkdienst' geheel ingevuld en vormgegeven door een markante persoonlijkheid. In 2009 en 2011 gingen Ella Vogelaar en Claudia de Breij haar voor. Dit maal zal zangeres en cabaretière Karin Bloemen de Preek van de Leek in de Domkerk houden. Karin Bloemen, die in 2010 de cd 'Licht' deed verschijnen met 'liedjes voor iedereen'. La Bloemen die bekend staat om haar veelzijdige, bruisende optredens en mooie liedjes. De Preek van de Leek begint om 22.30 uur en eindigt rond 23.45 uur. De kerk is open vanaf 22.10 uur.



9. Doopsgezinde kerk

Oudegracht 270

19.00-22.00 uur

19.00-19.30 uur **Muziek**

Geniet van de muziek van het blokfluittrio Estampie. Ondertussen kunt u de kerk bekijken.

20.00-22.00 uur **Theater**

Hier is het thema voor deze Kerkennacht: gastvrijheid. Kom kijken naar de bijzondere theatervoorstelling 'As I Left My Father's House', georganiseerd door New Dutch Connections. Een indrukwekkende voorstelling met prachtige muziek, waarin de waargebeurde verhalen van drie vluchtelingen, met verschillende religieuze en culturele achtergronden, worden verteld. In 2011 wonnen ze de Compassieprijs met deze voorstelling. We krijgen een kijkje in een wereld van mensen die leven met de gevolgen van vijandigheid, geweld en oorlog. Ze tonen ons, dat we samen kunnen bouwen aan een samenleving waarin onze culturele en religieuze diversiteit een bron van verbinding is. Deze avond krijgen we meer oog voor de 'onbekende ander'. Tijdens de voorstelling in de kerkzaal, blijft de hal van de kerk open voor bezichtiging en gesprek.



10. Geertekerk, Remonstrantse Gemeente Utrecht

Geertekerkhof 23

18.00 uur-08.30 uur (zaterdagochtend)

U kunt altijd binnenlopen om even rustig te zitten, om mensen te ontmoeten, om het prachtige gebouw te bekijken, om gedichten te lezen, om een gebedsvlaggetje te schrijven, om wat te drinken en natuurlijk ook om een keus te maken uit ons programma:

- 18.00 uur Gezamenlijke maaltijd als start van deze Kerkennacht. (bij voorkeur opgeven via: rgu@geertekerk.nl)
- 19.30 uur Dans mee met jezelf en anderen, in de kring en daar buiten, tijdens een lichtvoetige workshop dansmeditatie. o.l.v. Neliën van Doorn.
- 21.30 uur Lezing met als uitgangspunt Spinoza's uitspraak: "Religie is een teken van vrijheid" door Heine Siebrand.
- 23.00 uur Klankschalenconcert door ds. Florus Kruyne.
- 01.30 uur Improvisatie op de gitaar door Hans.
- 02.00 uur Kapittelgesprek over de "Core business van kerk en religie in de samenleving" o.l.v. Heine Siebrand.
- 03.00 uur Gitaarspel door Hans.
- 04.00 uur Moment van stilte en meditatie.
- 06.00 uur Rondom de vuurkorf op het kerkplein verwelkomen we de zon. Met het lezen van zelfgemaakte of gevonden gedichten over Vrijheid stappen we de nieuwe dag in.
- 07.00 uur Ochtendgebed verzorgd door leden van de Nikola Kommunititeit.
- 08.00 uur Met een gezamenlijk ontbijt sluiten we deze kerkennacht af.



11. Jacobikerk

St.-Jacobsstraat 171

Programma niet bekend.
Kijk op www.jacobikerk.nl.



12. Janskerk

Janskerkhof
22.00-24.00 uur

Liturgische muziek van Henny Vrienten

De EUG presenteert zich met een viering rond de liturgische muziek van Henny Vrienten. De voormalig zanger van Doe Maar en componist van film- en popmuziek liet zich ooit ontvallen dat hij nog wel eens een hoogmis zou willen componeren. Pastores van de EUG zijn toen op hem afgestapt en de afspraak werd gemaakt dat hij teksten aangeleverd zou krijgen. Met de akoestiek van de Janskerk in z'n hoofd resulteerde dit in elf composities voor koor, piano en klein orkest, die samen de muziek voor een complete liturgische viering vormen. Stemmige, verstillende en uitdagende melodieën op teksten van Augustinus en Johannes van 't Kruis, maar ook op modernere teksten. Sommige stukken worden regelmatig gezongen in de Janskerkdiensten, andere komen vooral tot hun recht in de integrale versie met musici en solisten, zoals nu in de Kerkennacht in de ruimte waarvoor het geschreven is.

Vooraf een gefilmd interview met Henny Vrienten. Aanvang 22.30 uur.



13. St. Martinushuis

Faculteit Katholieke Theologie
(locatie Utrecht)
Nieuwegracht 65

19.00-22.00 uur Op zijn nieuwe onderwijslocatie, naast Museum Catharijneconvent, biedt de Faculteit Katholieke Theologie een programma over Theologie en kunst onder leiding van Willem Marie Speelman (musicoloog en theoloog).

4'33" – John Cage en de compositie van de stilte

In het stuk 4'33" wordt geen noot gespeeld. Toch klinkt er geluid: omgevingsgeluid. Ervaar je dat als storend of als muziek? Als je geluiden geluiden laat zijn, kun je zelfs in een lawaaige omgeving de stilte ervaren.

Rothko Chapel – De transcendente emoties van Marc Rothko's kleurvelden

In abstracte kleurvelden vervulde deze Amerikaans-joodse schilder het joodse beeldverbod. Toch noemt hij zijn schilderijen portretten. Ze stralen namelijk emoties uit, die bij de toeschouwer emoties oproepen. Het ware gelaat valt niet af te beelden, maar kan wel aanschouwelijk worden gemaakt.



14. Nicolaïkerk / Taizégroep Utrecht

Nicolaaskerkhof 8

19.30 uur-24.00 uur

20.00-20.45 uur

Bachcantate

Tijdens de vesper zal de cantate *Wer nur der lieben Gott lässt walten* (BWV 93) van J.S. Bach en het bekende Magnificat in g van Antonio Vivaldi worden uitgevoerd door de Cappella di San Nicolai, Nicolaï -en Vespercantorij en vocale solisten o.l.v. Ko Zwanenburg
Organist: Berry van Berkum

21.30-22.30 uur

Taizéviering

Ieder jaar komen er zo'n honderdduizend jongeren naar de oecumenische broedergemeenschap in Taizé, een klein dorpje in Frankrijk. In deze kerkennacht zullen we samen zingen, bidden en stil zijn (net als in Taizé) en zo een klein stukje beleven van wat daar, ieder jaar weer, zoveel jongeren naartoe brengt.

22.45-24.00 uur

Film 'Ostrov' (het eiland)

De aangrijpende Russische film 'Ostrov' uitgebracht in 2006 door Pavel Lungin, zal getoond worden in de Nicolaïkerk. Een matroos die zijn kapitein heeft moeten vermoorden tijdens de tweede wereldoorlog, komt in contact met priester Anatoli. Een film over schuld en boete en hoe daarmee om te gaan.



15. Oud-katholieke kerk van Ste. Gertrudis

Willemsplantsoen 2

20.00-00.00 uur



20.00 uur Emina Niksic – accordeon

Stel je voor: een grote, sfeervolle kathedraal met enkel accordeonmuziek. Emina laat ons dat meemaken met werken van Johan Sebastiaan Bach, Girolamo Frescobaldi en John Cage.

21.00 uur Monteverdi Kamerkoor Utrecht

'Love is ...' heet het programma dat het koor o.l.v. gastdirigent Paul de Kok de kathedraal muzikaal gaat vullen. We horen werken van Edward Elgar, Ralph Vaughan Williams, Hubert Parry en Gerard Finzi.

22.35 uur Vladimir Shobanov – accordeon

Loopt u rond dit tijdstip richting Oud-katholieke Kathedraal, dan komt accordeonmuziek u tegemoet. Vladimir zal buiten, vóór de kathedraal, spelen tot aan de Midzomer Lichtmis, die buiten begint.

23.15 uur Midzomer Lichtmis

Een mis met veel licht en muziek. Een mis waarin we rondlopen en rondkijken. Waarom? Dit kerkgebouw verkondigt met talrijke symbolen het evangelie en ons geloof op haar muren en in haar ramen. Tijdens de mis worden deze symbolen aangeliicht. Eveline M. Jansen speelt orgel en Vladimir Shobanov accordeon.

16. RK St. Willibrorduskerk

Minrebroederstraat 21

19.00-22.30 uur

Het apostolaat van de Sint Willibrordkerk organiseert samen met de Landelijke vereniging voor Latijnse Liturgie een GREGORIAANSE SCRATCH DAG.

Scratch komt van het Engelse gezegde: *to start from scratch* ofwel 'met niets beginnen'. Dus we gaan vanuit het niets een schitterend Gregoriaans koor samenstellen. Iedereen uit heel Nederland met een beetje zangervaring kan zich inschrijven voor deze dag die onder leiding staat van Anthony Zielhorst. En als organist zullen ook Bas Groenewoud en Bernard Rikkert de Koe deze dag opluisteren. In de middag vindt er eerst een repetitie plaats, een generale en uiteindelijk de uitvoering tijdens een Heilige mis. De bedoeling is om een koor samen te stellen van ruim 300 deelnemers.

Het is een volle dag muziek, plezier en verrassingen. Een ervaring die je iedereen gunt. Er zijn nog enkele plaatsen in het koor beschikbaar (zie voor inschrijvingen en het dagprogramma www.sintwillibrordkerk.nl). Wilt u niet meezingen maar wel de gezongen Heilige mis bijwonen, dan verzoeken wij u bijtijds aanwezig te zijn. Aanvang van de Heilige mis, die gecelebreerd wordt door pastoor Floris Bunschoten is 19.30 uur.



17. **Vrij-Katholieke Kerk, kerkgemeente St. Maarten**

Herenstraat 27
20.00-22.30 uur

Thema: *"Het Vrouwelijk aanzicht van God"*.

Na een kort meditatie moment volgt een programma in drie delen:

- Een verkenning hoe door de eeuwen heen vanaf de oudheid in verschillende religies en culturen het vrouwelijk aanzicht van God werd beleefd en beleeden en de namen die daaraan zijn gegeven. Door Shita Maksud (Master of Arts Religiewetenschappen). Zij is geestelijk verzorger in de gezondheidszorg en volgt binnen de Vrij-Katholieke Kerk de opleiding tot priester.
- Een persoonlijke visie en opvatting vanuit beleving en ervaring over het onderwerp door Lidwien Peterse, lid van de kerkgemeente St. Maarten. Zij is in Utrecht werkzaam in de kinderopvang.
- Frank Kouwe, priester in de kerkgemeente St. Maarten, gaat in op de visie van de Vrij-Katholieke Kerk over het onderwerp, hoe daarmee op dit moment wordt omgegaan en welke ideeën daarover bestaan voor de naaste toekomst.



18. **Zevende-dags Adventisten**

Hamburgerstraat 23
20.30-23.00 uur

Deze kerkgemeenschap heeft altijd vastgehouden aan het Bijbels voorschrift om hun heilige dag op zaterdag te vieren. Daarom wordt vanavond op traditionele wijze de sabbat geopend.

20.30 uur Inloop met koffie & thee

21.00 uur Een programma met zang, gebed en overdenking.

22.00 uur Sabbatopening

Daarna is er nog gelegenheid om na te praten en iets te drinken.



19. 't Gilde

Domplein

Actief van 19.00-20.30 uur

Hier is het begonnen.

Op de plaats waar nu het Domplein ligt, is het begonnen.

Rond het jaar 630 bouwt de Frankische koning Dagobert hier een kerk. In 690 herbouwt Willibrord deze door de Friezen verwoeste kerk.

Om 19.00 uur en om 19.30 uur verzorgt het Gilde een korte wandeling op en rond het Domplein. Deze start bij het standbeeld van graaf Jan van Nassau. Aanmelden is niet nodig.



20. Blossom030

Church in a box

Overall in de stad kom je kerken tegen. Tijdens deze speciale nacht zijn ze open en kan je er van alles meemaken. Prachtige grote gebouwen met historie en een verhaal. Een gebouw kan een kerk zijn, maar is een kerk altijd een gebouw? Verspreid door de stad vind je deze nacht ook kerk op plekken die je niet verwacht. Je kunt daar samen met anderen of in je eentje iets van kerk beleven: Church in a box.

Blossom030 is een netunity van mensen die zich richt op zingeving door ontmoeting rondom maatschappelijke en levensbeschouwelijke thema's. Blossom030 is een initiatief van de Protestantse Gemeente Utrecht. www.blossom030.nl



21. St. Aloysiuskerk

Adriaen van Ostadelaan 4
20.45-23.00 uur

“From Russia with Mixtuur”

Tijdens deze Kerkennacht zal het koor Mixtuur enkele composities zingen uit de liturgie van de Oosterse Kerken. Het zijn vaste gezangen, waaronder een Onze Vader, een Gloria, Lam Gods en luisterliederen die meerstemmig ten gehore worden gebracht. Deze muziekstukken zijn gecomponeerd door: Dimitri Bortniansky, Alexander Andreyevich Arkhangelsky en Nikolai Rimsky Korsakov. De sfeer van de composities varieert van meditatief tot uitbundig. De liederen zullen worden gezongen in het Nederlands, Engels en ook in het Russisch. Het koor heeft zich hiervoor speciaal verdiept in de Russische taal.

De Aloysiuskerk, met haar prachtige uitstraling en akoestiek, leent zich uitstekend voor deze oosterse muziek. Bovendien zullen er enkele iconen te bezichtigen zijn. Het koor staat onder leiding van Sebastian Holz en wordt begeleid door Susanna Veerman op orgel en piano.

U bent van harte welkom, dus hopelijk **До свидания** (do svidanya), tot ziens!
Aanvang 21.30 uur. Na afloop is er gelegenheid voor een drankje. Meer informatie:
www.koormixtuur.nl



22. Hersteld Apostolische Zendingkerk

Herenweg 7
20.00-22.00 uur

Als in de eerste eeuwen...

Het al in 1935 tot kerkje omgebouwd woonhuis aan de Herenweg herbergt een kleine gemeente van de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland. Deze gemeenschap wil onderdeel zijn van de Una Sancta, de ene kerk van Christus, zoals die vanaf de eerste eeuw van onze jaartelling bestaat. Men gelooft dat Hij Zijn ordeningen toen gegeven heeft en dat we diezelfde oude paden moeten bewandelen.

In een korte rondleiding zal worden verteld hoe de liturgie verloopt, die gebaseerd is op Israëls tabernakeldienst en wordt informatie gegeven over waarin deze kerkafdeling verschilt van andere denominaties. Ook wordt er een kopje koffie geschonken.



23. St. Josephkerk

Draaiweg 44
23.45-00.15 uur

- 20.00 uur Het koor Cantate Domino zingt liederen van Taizé.
- 0.30 en 22.00 uur Rondleiding langs allerlei bijzonderheden in de kerk, waaronder de gebrandschilderde ramen. De kerk is prachtig versierd met bloemen en kaarsen.
- 21.15 uur Bespeling van het gerestaureerde Friedrich Meyer-orgel.
- 23.30 uur Rond het middernachtelijk uur vindt er een Gregoriaans nachtgebed plaats. Een groep fietsers is eerder deze avond vertrokken vanuit de St. Antoniuskerk in Lombok en doet de Josephkerk aan voor een spirituele pit-stop. Vanaf 00.30 kunt u zich aansluiten bij de Midzomernachtfietsstocht naar de Loosdrechtse Plassen. (zie programma St. Antoniuskerk).



24. **Mariakapel / Katholieke Vereniging voor Oecumene / Vrouwen van Bethanië**

Biltstraat 121
19.00-22.30 uur

De Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseert samen met de Vrouwen van Bethanië een avond over 'Maria in Oost en West'. Leidraad is de regel 'Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig' uit het Magnificat (Luc. 1,48).

In de traditie van de Kerk van alle eeuwen komt Maria een belangrijke plaats toe. *Theotokos*, Moeder van God, is de eretitel die het Concilie van Efeze in 431 aan Maria gaf. De devotie voor Maria is een kenmerk van de katholieke geloofsbeleving tot op de dag van vandaag. Zelfs als mensen de band met de kerk opgeven, houdt Maria vaak nog een plaats in hun hart. Protestanten hebben vaak niets met de Mariadevotie. Ze

vinden de bijzondere band met Maria onbegrijpelijk en soms een vorm van bijgeloof. Maar misschien ligt dat ook niet meer zo scherp als vroeger?

In een reeks van vier inleidingen, afgewisseld met Marialiederen uit de verschillende kerkelijke tradities (cantor Mariet Rijk), wordt de plaats en betekenis van Maria in de verschillende kerkelijke tradities verhelderd.



- 19.00 uur *Waarom Maria voor katholieken bijzonder is* door Fred Kok (RK, pastoraal werker),
- 19.50 uur *Hertaling van het Ave Maria* door ds. Herman de Vries (PKN, predikant)
- 20.30 uur *Optreden van de Utrechtse Vrouwen Schola*
- 20.45 uur *Mariadevotie in de geschiedenis van Utrecht* door Llewellyn Bogaers (cultuurhistorica)
- 21.30 uur *Maria in de Oosterse Kerken* door Leo van Leijssen (RK, theoloog)

25. Nikolakommuniteit

Maliesingel 63
19.30-23.30 uur

Oecumenisch samenleven in gebed, gemeenschap en gastvrijheid. De Nikola-kommuniteit is een religieuze leefgemeenschap met een open karakter. Een soort eigentijds klooster, waarin mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden, met elkaar leven. Met onze wortels in de christelijke traditie staan we open voor de wijsheid uit andere grote religieuze tradities en zoeken we naar wat ons bindt en niet wat ons scheidt. We leven samen, houden gebedsdiensten en ontvangen gasten, soms voor kortere, soms voor langere tijd. We nodigen u in de kerkennacht bij ons thuis uit voor een kop koffie of thee en voor ons avondgebed. U bent hartelijk welkom in onze gemeenschapsruimte en onze kapel.



20.00 / 20.45 / 22.15 uur Korte presentaties over de kommuniteit en bezichtiging van de kapel.
21.30-21.55 uur Avondgebed (completen)
23.00-23.20 uur Meditatieve viering

26. St. Pauluskerk

Willem de Zwijgerplantsoen 19
19.30-22.00 uur

Paulus Jongeren Koor

De Pauluskerk staat open voor iedereen die houdt van zingen. Het Paulusjongerenkoor houdt vanavond vanaf 20.00 uur een open repetitie. Voor iedereen die nieuwsgierig is wat er gebeurt op een repetitieavond of al lang zich afvraagt of zingen iets is wat bij haar/hem past..... Dit is je kans!

Het koor bestaat uit mensen van 13 tot 35 jaar, maar in deze Kerkennacht is iedereen met enthousiasme, van welke leeftijd dan ook, welkom!



27. Tuindorpkerk

H.F. van Riellaan 14
20.30 uur-21.30 uur

De vrolijke kant van het orgel

De Tuindorpkerk organiseert een concert over "de vrolijke kant van het orgel".

Op het unieke rijksmonumentale Ruprechtorgel uit 1700 wordt dansante muziek, al dan niet bestemd voor de eredienst, uitgevoerd.

Gespeeld wordt door Peter van Dijk, Willeke Smits en David Jansen.



WEST & LEIDSCHER RIJN

28. RK St. Antoniuskerk

Kanaalstraat 200
18.30 uur-ontbijt

- 18.30 uur Interreligieus Zomerfeest van Ulu moskee, Liberaal Joodse Gemeente en Antoniusgemeenschap.
- 19.30 uur Kleine rondleiding door de kerk door drs. Casper Staal, voorheen conservator Museum Catharijneconvent.
- 19.45 uur Het Franse koor "Musique en choeur" zingt samen met de Imam van de Ulu moskee de "Messe pour la Paix".
- 20.45 uur Grote rondleiding door Drs. Casper Staal
- 21.15 uur Midzomerfeest met multiculturele muziek, waarin 22.15 uur nog een korte rondleiding. Om ongeveer 23.30 uur sluit de Antoniuskerk af.
- 23.15 uur Start Midzomernachtfietsocht naar Loosdrechtse Plassen. Deze fietstocht duurt ongeveer twee uur heen en twee uur terug; ontbijt zelf meemen. Onderweg maken we een tussenstop bij de Josephkerk, zodat we daar om 23.45 uur kunnen deelnemen aan een Gregoriaans nachtgebed. Om 00.30 uur vervolgen we de fietstocht. Aan Loosdrechtse Plassen, bij opkomen van de zon, zal Imam Ibrahim Gundogdu een oproep tot gebed doen.



29. Torenpleinkerk, Vleuten

Schoolstraat 5

22.00-24.00 uur

22.00-23.00 uur Muzikaal programma onder leiding van Ko Zwanenburg:

Cantate 93, Johan Sebastian Bach: "Wer nun den lieben Gott lässt walten"

Magnificat van Antonio Vivaldi

Met medewerking van: Vespercantorij Nicolaïkerk Utrecht en Capella di San Nicolai.

Meer info over het muziekprogramma: www.torenpleinkerk.nl

23.00-24.00 uur Wachten op de nacht

Aansluitend aan het muziekprogramma een drankje op het kerkplein, samen wachten op de nacht.



30. **Metaal Kathedraal**

22.00-02.00 uur

Rijksstraatweg 20, De Meern



De voormalige neogotische kerk van Maria ten Hemelopneming uit 1860 in Ouderijn is tegenwoordig de Metaalkathedraal in De Meern. Kunstenaars hebben er hun intrek genomen.

Vanaf 22.00 uur een welkom voor drukke generatiegenoten die elkaar kunnen ontmoeten in een relaxte sfeer, even 'een weinig rusten'. Pure muziek komt van 'The Red Coffee' speciaal uit Parijs, perfecte muziek voor een relaxte steef. En de bar is open.

Roeren in een in soep van plastic om je bewust te worden van het gigantische afvalprobleem op zee: er vormt zich een achtste continent dat dagelijks met 12 ton nieuw afvalplastic wordt gevoed.

23.00-00.45 uur **The Loving Hart**

In de openluchtbios draait de schitterende documentaire The Loving Heart van Wouter Verhoeven. The Loving Heart is een enerverende, avontuurlijke, confronterende reis, die ons de wereld toont zoals je hem nog nooit gezien hebt. We reizen door de hooglanden van de Andes, de sloppenwijken van Bombay, Nairobi en Lima, de binnenlanden van Tanzania, de jungle van Bolivia. Als kijker word je getuige van de levens van de hoofdpersonen, die dagelijks leven in armoede. Gaandeweg ontdekken we dat in elk mens, rijk of arm, een groot potentieel schuilt. De regisseur leidt zijn eigen film in.

Na zo'n film is er uiteraard mogelijkheid tot discussie. Dat kan tot in de kleine uurtjes.

31. RK Mariakerk, De Meern

Pastoor Boelenslaan 9, De Meern
19.00-24.00 uur

Voor wie in de Kerkennacht stilte en innerlijke rust zoekt, is de RK Mariakerk geopend.

19.00 Vesper

20.00 uur Gelegenheid tot Stille Aanbidding. Stille Aanbidding is even tijd vrij maken te midden van al onze drukke bezigheden en ons te voeden bij de Bron van ons bestaan, het "thuiskomen bij God in de stilte". Iedereen is hierbij van harte welkom voor kortere of langere tijd. U of jij kunt binnenlopen wanneer je wilt.



32. Pniëlkerk/migrantenkerken

Lessinglaan 33
19.00-23.00 uur

"Ieder in de eigen taal"

Veelkleurige kerkelijke groeperingen eren God met muziek of dramastuk in hun eigen taal. Vooral zanggroepen van migrantenkerken zullen prachtige liederen ten gehore brengen.

- 19.00 uur Armeense kerk Huis van God. Taal: Armeens en Engels
- 19.30 uur PERKI Utrecht (Indonesische Kerk). Taal: Indonesisch
- 20.00 uur Reflection gospelgroep van de Pniëlkerk. Taal: Engels en Nederlands
- 20.30 uur Power of Prayer Ministries o.l.v. Willy Gakmakuza. Taal: Kirundi en Kinyarwanda
- 21.00 uur Life Word Christian Centre. Taal: Nigeriaans
- 21.30 uur Word International Ministries (Filippijnse kerk). Taal: Filippijns en Engels
- 22.00 uur Koptische kerk. Taal: Koptisch, Arabisch



33. Rehobothkerk (Ger. Kerk Vrijgemaakt)

Briljantlaan 6
19.30-23.00 uur

De Rehobothkerk staat in de wijk Tolsteeg, midden in het prachtige Tolsteegplantsoen. In deze kerk komen wekelijks zo'n 300 mensen bijeen om elkaar te ontmoeten en samen te bidden en zingen vanuit een gereformeerde traditie. De gemeente bestaat uit actieve en betrokken mensen die midden in het leven staan.

We zetten onze deuren heel graag open om u op een ontspannen manier te ontmoeten. Er staan hapjes en drankjes klaar, er zijn diverse activiteiten en natuurlijk is er muziek. Op de informatiemarkt laten we graag zien wie we zijn als kerk en wat wij voor u kunnen betekenen. Ook kunt u een rondleiding volgen door het gebouw. Om 19.30 uur starten we met een activiteit voor kinderen.

Kijk voor meer informatie over het programma op www.utrecht-centrum.nl/kerkennacht
U bent van harte welkom!



34. RK St. Johannes de Doper/Bernarduskerk

Oranje Nassaulaan 2

19:30-22:30 uur

Gedurende deze avond is er gelegenheid tot het maken van een praatje en het drinken van een kopje koffie of thee. Daarnaast zijn er de volgende activiteiten:

- 20.00 uur Inloop voor de open koorrepetitie van het Surinaams/Antilliaans koor 'Diversity' o.l.v. dirigente Joan Rosalia
- 21:00 uur 'Iconen'. Krijntje Oskam komt vertellen over de 'niet door mensenhanden geschilderde icoon': bekend als het Mandylion. En verder over hoe iconen worden gemaakt en waarom.

Het is ook mogelijk de kerkzaal (behalve tijdens de open repetitie) en de Mariakapel te bekijken aan de hand van een informatiefolder. Men is ook de hele avond welkom in de Mariakapel voor bijvoorbeeld gebed, het opsteken van een kaarsje, een stiltemoment.



35. Matthéüskerk, Chr. Gereformeerde Kerk Utrecht-West

Hendrika van Tussenbroekplantsoen 1a

19:00-23:00 uur

GELOOF, Hoop en Liefde, een belangrijk drietal in de bijbel. De meeste mensen zullen meteen denken aan de afbeelding met het kruis, het anker en het hart. Wilt u deze kernwaarden van het christelijke geloof (nog) eens overdenken? Kom dan naar de Matthéüskerk in Oog in Al. Er is een gevarieerd programma samengesteld rondom dit thema. Maar ook wordt u van harte uitgenodigd om kennis te maken met het kerkgebouw en de gemeente.

20:00 uur Speech: wat GELOOF voor mij betekent

20:05 uur Samen zingen

20:30 uur Speech: wat HOOP voor mij betekent

20:35 uur Samen zingen

21:30 uur Speech: wat LIEFDE voor mij betekent

21:35 uur Muzikaal intermezzo

22.00 uur Bezinningsmoment

Doorlopend: Koffie en thee

Presentatie over de gemeente, de diensten en allerlei activiteiten

Uitleg bij de verschillende attributen in de kerk (preekstoel, doopvont, muurborden etc.)

Mogelijkheid tot persoonlijk gebed



NOORD

36. RK St. Jacobuskerk

Prins Bernardplein 39-40
17.00-23.00 uur

17.00 uur In de Jacobuskerk wordt gestart met een oecumenische avondmaaltijd. Bij deze maaltijd zijn in het bijzonder jongeren en jongvolwassenen van harte welkom. Bedoeling is dat iedereen iets lekkers meeneemt dat in gezamenlijkheid wordt genuttigd.

19.00 uur Start van een vesperviering met medewerking van het Drieslagkoor onder leiding van Beryn Oude Kempers.

20.30-22.00 uur Na de koffie is er een workshop over zingen/zangtechniek. Sonja Roskamp, bekend als zangpedagoge te Utrecht-Zuilen, sopraan en als dirigente verbonden aan de St. Gerardus Majellakerk in Utrecht, heeft hiervoor vrijwillig haar medewerking toegezegd. Deze workshop heeft een laagdrempelig karakter zodat iedereen kan meedoen.

Na deze workshop zal er een hapje en drankje worden verzorgd. Aansluitend zal Arnold Rog, archivaris van de St. Jacobuskerk, tijdens een rondleiding meer te vertellen over de Jacobuskerk



37. Jeruëlkapel (Vrije Evangelische Gemeente / Evangelische Broedergemeente / Pinkstergemeente Beth-el)

Ivoordreef 2
17.00-23.00 uur

NIEUW: met jeugdprogramma!

De Vrije Evangelische Gemeente, de Evangelische Broedergemeente en de Bethel Pinksterkerk bieden een programma van (samen)zang, poëzie en muziek in de Jeruëlkapel tijdens de Kerkennacht 2013. Met expositie: Kunst in de Kapel!



17.00-18.00 uur Kids Kerken; bij mooi weer is er ook een stoepkrijtwedstrijd.

19.30-20.00 uur Samen Zingen, bekende christelijke liederen

20.00-20.30 uur Open podium voor muziek van de Bethel Pinksterkerk

20.30-21.00 uur Tiuri en familie

21.00-22.30 uur Doorlopend programma met verschillende solisten, samenzang, en muziek Presentatie in beeld van de wijk Overvecht

22.30-23.00 uur Sing-a-long: finale!

Er staat thee, koffie, fris en lekkers klaar

38. Leger des Heils, Korps Utrecht / Kerk van de Nazarener

Schooneggendreef 27 H

19.00-23.00 uur

Beleef met ons mee!

Deze avond willen wij onze ervaringen met u delen. In één uur kunt u op een veelzijdige manier kennis maken met de kerk van het Leger des Heils en de Kerk van de Nazarener. Wij nodigen u daarom uit om het volgende programma met ons te beleven.

20.00/21.00/22.00 uur Zingen met het Leger des Heils

20.30/21.30/22.30 uur Presentatie kerkgenootschap Leger des Heils en Kerk van de Nazarener

20.45/21.45/22.45 uur Voordracht over het werk van het Leger des Heils in Afrika

De TweedeKans Kledingwinkel is deze avond ook open. In het gebouw van het Leger des Heils is er een bijzondere foto-expositie. In de ontmoetingsruimte kunt u een kopje koffie drinken en napraten over uw ervaringen van deze avond. Voor kinderen zijn er activiteiten in het begin van de avond.



COLOFON

Deze brochure is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Kerkennacht 2013 van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken. De stuurgroep bestaat uit: Meindert Boersma, Christien van den Heuvel, Milli Kamperveen, Dick van Royen en Arie Noordermeer (Coördinator Kerkennacht 2013) en Suzette van IJssel.

Redactie:

Algemene teksten: Arie Noordermeer

Foto's: Hans Collard en Arie Noordermeer

Vormgeving: Julius de Goede

Oplage: 12.000 exemplaren

Redactieadres:

Rochus Meeuwiszstraat 9

3554 VR Utrecht

www.usrk.nl

usrk@ziggo.nl

SPONSORS:

De Kerkennacht 2013 is onder meer mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van:

Van Baaren Stichting

Ridderlijke Duitse Orde, Balije van Utrecht

Stichting K.F. Hein Fonds

Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken

Stichting Luthers Diaconessenhuis Fonds

Ad Voogt Fonds

Stimuleringsfonds Rabobank Utrecht e.o.

Elise Mathilde Fonds

Stichting Carel Nengerman Fonds

